

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Indien: På Maharajaernes Paladser

Rejs med til Rajasthanans tidlige små kongedømmer

Indien: På Maharajaernes Paladser

Tapperhed, kærlighed og romantik – det er de historier, vi hører om, når vi bor på Maharajaernes Paladser. Rajasthan er farverig med guldbroderede dragter, tvistede turbaner, hektiske bazarer og store sølvsmykker.



5 gode grunde til at rejse til Indien med Viktors Farmor:

- Bo på stemningsfulde paladser og forte indrettet til heritage hoteller
- Oplev hektiske bazarer og farverigt folkeliv i Den Blå By Jodhpur
- Kom med på ophold i små byer væk fra de gængse turistruter
- Følg med pilgrimmene til den hellige sø i ørkenbyen Pushkar
- Hav god tid til at nyde Indiens måske smukkeste by Udaipur

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra Danmark til Delhi

Vi flyver fra Danmark mod Indien.

Dag 2 Et maharaja palads i Rajasthan

Efter et flyskifte lander vi i Delhi først på dagen lokal tid. Her bliver vi mødt af vores lokalguide og chauffør, og inden længe har vi lagt storbyen bag os og sat kurs mod Rajasthan. Fra bussens vinduer kan vi følge mennesker og trafik. For førstegangsbesøgende i Indien vil øjnene nok være ved at trille ud af hovedet, for den indiske hverdag foregår i det offentlige rum, og der vil være et væld af indtryk.

Efter ca. to en halv times kørsel er vi fremme ved den mindre by Neemrana, hvis gamle fort ligger som en åbenbaring på en lille bjergside over byen. Fortet er i dag indrettet som hotel, og det er her, vi skal tilbringe den første nat på rejsen. Efter indlogeringen er resten af dagen fri til at slappe af ovenpå rejsen og nyde de historiske omgivelser. Man kan sagtens få et par timer til at gå med at gå rundt på hotellet, der har swimmingpool. Eller gå en tur i landsbyen, der ligger rundt om fortet. Ikke mange udlændinge finder vej til Neemrana, så du vil sandsynligvis blive mødt med en god portion nysgerrighed. Vi mødes igen sidste på dagen for at spise middag sammen på hotellet om aftenen

Måltider: Morgenmad (fly), middag.

Overnatning: Neemrana på Neemrana Fort eller Kesroli Fort (el. lignende)

Dag 3 Mod Al Sisar

Efter en god morgenmad sætter vi kursen mod området Shekhawati. En tur på ca. 165 kilometer. I gamle dage gik karavane-ruterne fra Kina til Indiens kyst gennem denne del af Rajasthan. Ikke sært, at der udviklede sig et godt købmandsskab hos befolkningen. Der blev tjent mange penge, og rigdommene blev omsat i smukke købmandshuse, kaldet *haveli*, der var mangfoldigt dekorerede med

vægmalier. Shekhawati-regionen er så rig på velbevarede havelis, at området ofte kaldes for "Rajastans Open Air Galleri". Men så gik karavanehandelen i stå, og købmandsslægterne flyttede væk. Tilbage står de gamle havelis. Nogle er forfaldne, mens andre er velholdte. Men man fornemmer tydeligt tidligere tiders storhed i de gamle bygninger.

Vel fremme i den lille by Al Sisar, indlogeres vi på et stemningsfyldt heritage hotel indrettet i et eventyrligt palads. Hotellet blev bygget i 1800-tallet som palads for den lokale thakur - bykonge. Det er renoveret tilbage til den oprindelige stil og emmer af eventyr både udvendig og indvendigt. Heldigvis har vi to nætter her, så vi har god tid til at nyde de historiske omgivelser.

Vi strækker benene på en gåtur rundt i byen, hvor vi ser et par af de flotte gamle havelis. Vi oplever naturligvis også hverdagslivet i landsbyen, inden vi kan afrunde dagen med middag i den grandiose spisesal.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Al Sisar på Alsisar Mahal (el. lignende)

Dag 4 Landsbyliv og købmandshuse med vægmalerier i Al Sisar

Formiddagen byder på en spændende gåtur rundt i Al Sisar, hvor vi oplever hverdagslivet i landsbyen. Måske nyder vi en kop te ved te-boden, eller besøger landsbyens skole, hvis der er undervisning. Vi kigger helt sikkert indenfor i en af de smukke købmandsgårde, for at se de smukke fresker, og vi besøger byens traditionelle trappebrønd, hvor det står klart, hvor vigtigt vand er for livet i ørkenen. Et andet spændende stop er ved et af byens hindutempler, inden vi vender tilbage til hotellet, hvor der er mulighed for at spise frokost.

Eftermiddagen er fri til at gå på opdagelse i Al Sisar på egen hånd. Byens lille og beskedne museum kunne være mål for en udflugt, men det er også spændende blot at gå rundt i byen og suge indtrykkene til sig. Det er naturligvis også helt i

orden at blive på hotellet og slappe af, hvis man ønsker det.

Hvis vejret tillader det, serveres middagen på hotellets tag-restaurant, hvor der er dækket smagfuldt op under ørkenens stjernehimmel. Meget passende kaldes restauranten for "Palace in the clouds", ikke fordi den ligger særlig højt, men fordi væggene i serveringsrummet er udsmykket med skyformationer. Det tog 25 mand 2½ måned, 8 timer om dagen, at udføre dette malearbejde.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Al Sisar på Alsisar Mahal (el. lignende)

Dag 5 Den hellige by Pushkar

Efter morgenmaden forlader vi Alsisar og kører dybere ind i Rajasthan. Turen tager omkring 6 timer, så der er god tid til at nyde landskaberne og landsbylivet langs vejen fra bussen. Vi gør også et frokoststop ved en lokal restaurant, inden vi midt på eftermiddagen indlogeres på vores paladshotel i Pushkar.

At Pushkar er en hellig by for hinduer står hurtigt klart, når vi nærmer os den lille sø i hjertet af byen. Her fører trapper ned til søen, hvor pilgrimme fra nær og fjern er kommet for at bade i det hellige vand og ofre til guderne i de hundredvis af små templer, der omkranser søen. Bag templerne snor små bazargader sig ind og ud mellem Pushkars hvide og blå bygninger. Her går handlen livligt, og gudebilleder, blomsterranker og andre religiøse effekter falbydes side om side med det verdslige livs fornødenheder. Spiritualitet og hverdagsliv går hånd i hånd i Indiens pilgrimsbyer, og Pushkar er et ualmindeligt fotogent og eksotisk bekendtskab.

Vi går en tur og oplever livet ved søen, templerne og de nærliggende bazargader, inden dagen slutter på en sandklit nær byen, hvorfra vi kan se solen gå ned over ørkenen.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag.

Overnatning: Pushkar på The Pushkar Palace (el. lignende)

Dag 6 Morgen i Puskar og Khejarla Fort

Vi står tidligt op og går igen ned til søen for at opleve morgenstemningen langs vandet og i de mange templer. Der er omkring 400 templer i Pushkar. Men særligt ét tempel skiller sig ud. Templer viet til den hinduistiske skabergud Brahma er en sjældenhed i Indien, men netop i Puskar har vi mulighed for at besøge et af verdens eneste Brahma-templer.

Dernæst forlader vi Pushkar og sætter kurs mod Khejarla. En tur på cirka to en halv time, der fører os gennem småbyer og tørre landskaber i hjertet af Rajasthan. Vi gør holdt på vejen for at strække benene og spise en let frokost med traditionelle indiske snacks.

Vel fremme indlogeres vi på Khajarlas storslåede fort, der i mere end 400 år har domineret området. Fortet blev opført i 1611 til Maharajah Gopal Das Ji som tak for hans indsats i kampen mod mogulerne. Mogulerne gav dog ikke op så let, og tre gange angreb mogulske hære fortet. Alle tre gange faldt fortet, men hver gang blev det genopbygget, og i sin storhedstid var Khejarla Fort et blomstrende magtcentrum, hvorfra den royale familie regerede over de omkringliggende landsbyer og et stort opdyrket landområde. Omkring 400 tjenestefolk arbejdede på borgen, der også husede 125 heste og 15 kameler. Den dag i dag bor den royale familie stadig i en del af borgen.

Ud på eftermiddagen går vi en tur i landsbyen, der blandt andet byder på et fint hindutempel. Tilbage på fortet serveres middagen, mens natten sænker sig over Rajasthans tørre landskaber.

Måltider: Morgenmad, let frokost, middag.

Overnatning: Khejarla på Khejarla Fort (el. lignende)

Dag 7 Den blå by Jodhpur

Efter morgenmaden forlader vi Khejarla og kører de ca. 80 km ind til Jodhpur.

Jodhpur kaldes "Den Blå By", fordi mange huse er malet i en koboltblå farve. Der er flere forskellige forklaringer på denne tradition, og der er et flot vue ud over den blå by fra toppen af den klippe, Jodhpur slynger sig om. Ove byen hæver det imponerende Mehrangarh Fort sig, som vi skal se i morgen.

Jodhpur blev grundlagt i 1459 af Rao Jodha, og navnet betyder meget passende "Jodhas by". Det skulle vise sig, at Jodha havde valgt et godt sted til sin nye by, for i dag er Jodhpur den næststørste by i Rajasthan.

Vi går en tur i området omkring det gamle klokketårn, hvor markedsboder fylder gaderne flankeret af blåmalede huse. Der er altid masser af liv i de travle markedsgader, og alt fra kunsthåndværk, te og silke til dagligdagsforbrugsvarer falbydes fra de mange boder.

Vi trænger måske til en forfriskning nu, og heldigvis ligger Indiens bedste lassi-bar ved tårnet. Lassi er en klassisk indisk milkshake, den nydes kold, med ananas, kokos, mango eller blot naturel. Så er vi friske til at gå mere på opdagelse i mylderet omkring os.

Når øjne og ører er mætte kører vi til vores hotel, der også i aften er indrettet i en smuk historisk bygning.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Jodhpur på Balsamand Lake Palace eller Ratan Vilas (el. lignende)

Dag 8 Fortet i Jodhpur og overnatning i royale omgivelser i Jojawar

Rajasthan er særdeles rig på forte, men få ser mere uindtagelige ud end Mehrangarh fort, der knejser over Jodhpur fra en klippeknoled. Fra afstand ligner fortet en fæstning. Men inde bag de høje mure gemmer sig et udsmykket palads med overdådige sale, bemalede korridorer og ikke mindst en forrygende udsigt over Jodhpurs blå huse fra borgmuren.

Efter besøget på fortet fortsætter vi til en række flotte gravmæler i marmor kendt som Jaswant Thada. Dernæst er det tid at lægge storbyen bag os og tage på landet igen.

På vej ud af Jodhpur standser vi dog ved en fabrik, som har specialiseret sig i at lave væg- og sengetæpper. Man køber simpelthen gamle tæpper rundt omkring i landsbyerne, og så laver man nye design ud af dem. Der er mulighed for at købe tekstiler her, hvis man har lyst, men der er absolut ingen forventning om det. Husk at handle om prisen og tjek kvaliteten. Da tekstilerne er lavet af genbrugsmaterialer, kan kvaliteten og materialevalget variere.

Ud på eftermiddagen er vi fremme i Jojawar, hvor vi indkvarteres på endnu et af Rajasthans mange slotte. Rawla Jojawar er bygget i det 18. århundrede som fort for den lokale konge, der havde fået udstrakt selvstyre over byen af sin foresatte, maharajaen af Jodhpur. Det er nænsomt restaureret med stor sans for det oprindelige. Der er dog tilføjet en swimming pool, så vi kan vaske rejsestøvet af os. Vi har 2 nætter i Jojawar.

Middag i slottets restaurant.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Jojawar på Rawla Jojawar (el. lignende)

Dag 9 Landsbyliv og togtur på historisk jernbane

Om formiddagen slentrer vi en tur gennem byen Jojawar, som er en typisk, indisk landsby. Vi kigger blandt andet indenfor hos en hyrdefamilie og får et indtryk af deres hverdag. Et andet sted ser vi, hvordan man laver keramik på traditionel vis.

Tilbage på hotellet, er der mulighed for at slappe af og nyde en god frokost på egen hånd, inden eftermiddagens udflugt.

Vi samles igen midt på eftermiddagen og tager det lokale tog fra Khambli Ghat stationen til Phulad. Vi kører 22 km i bussen for at komme dertil, og selve togturen varer 1 time og 20 minutter. Ruten går gennem Aravalli bjergene, og vi passerer både tunneller og broer - samt ikke mindst møder vi lokale passagerer, der måske vil stille nysgerrige spørgsmål om, hvorfor vi dog er med dette tog! Fra stationen i Phulad kører vi tilbage til hotellet i Jojawar.

Middag på hotellet.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Jojawar på Rawla Jojawar (el. lignende)

Dag 10 Stentempler i Ranakpur og Den Hvide By Udaipur

Efter morgenmad sætter vi kurs mod Udaipur.

Undervejs standser vi ved templet i Ranakpur. Det er opført i det 15. århundrede og består af 29 haller båret af 1444 søjler. Hver søjle er unik udskåret med udførlige mønstre, mejslet ud i sandstensblokken. Ranakpur templet tilhører den religiøse retning, der hedder jainismen.

Jainismen er – ligesom buddhismen – et oprør mod hinduismens stivnede lære. Den er opstået omkring 500 år f.Kr., og i dag er der mere end 4 millioner indere, der bekender sig til jainismen. Kernen er en streng levevis, hvor man ved at overholde en lang række regler kan nå den evige lykke.

Hvis folkekøkkenet ved Ranakpur har åbent, tager vi frokosten her. Det koster kun et par kroner. Den lave pris skyldes, at alle besøgende skal have råd til at spise, og alle er velkomne. Også dem, der ikke bekender sig til jainismen, og det er en sjov oplevelse at spise side om side med pilgrimmene. Er folkekøkkenet lukket, tager vi frokosten et andet sted ved templet.

Om eftermiddagen er vi fremme i Udaipur, der ligger smukt ved fem søer. Søerne er kunstigt anlagt, gravet ud med håndkraft, og er med til at gøre Udaipur til en stærk kandidat til titlen som Indiens smukkeste storby.

Udaipur blev hovedstad for Mewar-dynastiet i 1568. Mewar er et af de ældste kongedømmer i Indien, og et af de få, der aldrig blev besejret af stormogulernes islamiske hære. Udaipur kaldes ofte for "Den Hvide By" på grund af de mange hvide facader. Den mest iøjnefaldende af disse er Mewar-slægtens palads, der ligger flot ned til vandet.

Der er tid til at få det første indtryk af Udaipur allerede i dag, inden dagen afsluttes med middag sammen på en lokal restaurant.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Udaipur på Karohi Haveli (el. lignende)

Dag 11 Byrundtur og tid på egen hånd i Udaipur

I dag dykker vi dybere ned i Udaipurs rige historie på en rundtur til fods i den indre by. Her besøger vi blandt andet det store City Palace, hvor efterkommerne af Mewar-dynastiet stadig bor i en del af paladset. Vi oplever også det rigt udsmykkede tempel Jagdesh, og den flotte have Sahelion Ki Badi, der blev opført til hoffets kvinder.

Så er det tid til frokost, som kunne være en thali. Thali er en bakke med et udvalg af lokale retter. På dansk ville vi kalde det en platte. Den indiske udgave af en "platte" er velsmagende og billig. Man kan gøre som de lokale: Spise med fingrene. Man kan også bede om en ske og sætte det hele til livs på en mere europæisk facon. Man kan også vælge

at spise frokosten på en af de mange restauranter med udsigt over Pichola-søen.

For at få det rette indtryk af byen, sejler ud på Pichola-søen. Vi passerer det berømte Lake Palace, et luksushotel bygget midt ude i søen. Mange vil måske genkende det som kulisse i James Bond-filmen "Octopussy". Filmen er fra 1982, men Udaipur fortæller stadig med stolthed sine besøgende om dengang, Roger Moore og Maud Adams kastede stjernestøv over deres by! Sejlturen på Pichola varer en times tid og er den perfekte måde at se byen på. Ikke mindst i eftermiddagslysets bløde skær.

Resten af dagen er fri til at opleve Udaipur på egen hånd. De der har lyst til mere tid på egen hånd, kan vælge at droppe besøget i City Palace og bare nyde byen på egen hånd indtil sejlturen om eftermiddagen.

Om aftenen mødes vi igen og spiser middag sammen.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Udaipur på Karohi Haveli (el. lignende)

Dag 12 Formiddag i Udaipur og fly til Delhi

Den første del af dagen er der tid på egen hånd i Udaipur. Når tid er, kører vi til lufthavnen og flyver til Delhi. Her indkvarteres vi på godt hotel, hvor v afrunder rejsen på med en lækker afskedsmiddag.

Måltider: Morgenmad, middag.

Overnatning: Delhi på The Surya (el. lignende)

Dag 13 Hjem til Danmark

Vi kører til lufthavnen, hvor hjemrejsen begynder. Afrejsetidspunktet svinger fra tur til tur, og det kan ske, at vi skal rejse så tidligt om morgenen, at det ikke er muligt at spise morgenmad på hotellet inden afrejse.

Måltider: Morgenmad hvis muligt og mad på flyet.

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København – Delhi t/r
Indenrigsfly Udaipur – Delhi
11 nætter på unikke hoteller.
- Halvpension, dog helpension dag 5 og 6
- Al transport og sightseeing i deluxe A/C bus ifølge program
- Alle entréer ifølge program
- Engelsk-talende lokalguide på hele rejsen
- Dansk rejseleder
- Alle entreer og udflugter ifølge program
- Drikkepenge til guide og chauffører (ca. 390 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Afventer pris)
- Afbestillings- og rejseforsikring
- Visum. E-visa over nettet koster p.t. 25USD (Visumansøgning lavet af Viktors Farmor koster 1250 kr. plus de 25USD for selve visummet)

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Dette dokument er genereret den 11/21/2024

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS