

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Indiens højdepunkter

Taj Mahal, Varanasi og Det Gyldne Tempel

Indiens højdepunkter

Taj Mahal i det gyldne morgenlys. Stemningen i Varanasi, når pilgrimmene søger mod Ganges-floden for at bade. Sikhernes funklende, gyldne tempel, og Jaipurs mægtige fort. Det er blot nogle af højdepunkterne på vores store rundrejse i Nordindien.



5 gode grunde til at rejse til Indien med Viktors Farmor:

- Oplev verdensberømte seværdigheder samt mindre besøgte områder af Nordindien
- Mød fire af Indiens store religioner ved nogle af deres vigtigste helligdomme
- Mærk den helt særlige stemning ved sikhernes gyldne tempel i Amritsar
- Overnat på et historisk fort fra 1400-tallet
- Se solopgangen og solnedgangen over Taj Mahal i Agra

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra Danmark

Vi flyver mod Indien. Rejsen er fra København med mindre anden afrejseflyvning er angivet ud for rejsens dato på hjemmesiden.

Dag 2 Ankomst til Indien og overnatning på fortet i Neemrana

Efter et flyskifte lander vi i Delhi om morgenen. Vi lægger straks storbyen bag os og sætter kurs mod delstaten Rajasthan. En tur på et par timer plus et stop på vejen. Det er i Rajasthan, at Indien viser sig fra sin mest farverige side. Så der er rig mulighed for at læne sig tilbage og få de første indtryk af Indien fra bussen.

Målet er den lille by Neemrana, hvis gamle fort fra midten af 1400-tallet ligger som en åbenbaring på en bjergside. Gennem århundreder har fortet beskyttet byen og de omkringliggende marker, men i dag er de gamle bygninger indrettet som hotel. Her indlogerer vi os, når værelserne er klar ved 14:00-tiden. På hotellet kan vi hvile ud ovenpå rejsen i de eksotiske omgivelser. Man kan sagtens få et par timer til at gå med at udforske de gamle bygninger, der byder på masser af historie samt en swimmingpool.

Dagen slutter med middag på hotellet om aftenen.

Måltider: Mad på flyet og aftensmad

Overnatning: Neemrana.

Dag 3 Landsbybesøg og tempelceremoni i Jaipur

Efter en god nats søvn og morgenmad i fortets smukke omgivelser går vi en tur i landsbyen nedenfor fortet. Ikke mange turister finder vej til dette hjørne af Indien, så forvent at blive modtaget med en del nysgerrighed. Vi kigger blandt andet forbi byens imponerende trappebrønd. Brønde som disse findes en del steder i Indiens tørre ørkenstater, og de er ofte imponerende bygningsværker. Dette er en af de større

trappebrønde med 170 trin ned til vandet. Gåturen giver os naturligvis også et indblik i hverdagslivet i den lille by.

Derefter lægger vi landsbylivet bag os og kører til storbyen Jaipur. En tur på ca. 155 km, hvor vi indlogeres for de kommende 2 nætter. Jaipur er en af Rajasthans mest farverige, historiske byer. En by fyldt med paladser, legender og hektiske basarer. Det får vi en forsmag på allerede denne aften, når vi besøger Birla-templet, der er opført i hvidt marmor. Her udføres hver aften en ceremoni kaldet aarti til ære for hinduguderne.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Jaipur.

Dag 4 Jaipurs paladser og bazarer

Jaipur er en stor by med over 4 millioner indbyggere. Men rundt om i de hektiske gader ligger nogle af de mest berømte historiske bygninger i Rajasthan. Ikke mindst den ikoniske lyserøde facade fra 1799 kendt som Vindenes Palads. Facaden er del af et større palads, og fra vinduerne kunne paladsets kvinder følge med i livet udenfor paladset uden at blive set fra gaden.

Et andet højdepunkt er Amber Fort, der ligger lidt udenfor byen. Set fra afstand ligner det enorme fort en militær fæstning, hvilket det også er. Men indenfor de gamle mure gemmer sig et palads med overdådige sale, dekorede korridorer, klassiske gårdhaver og fantastiske porte. Det hele fuldendes af den perfekte beliggenhed på et lille bjerg med udsigt over en sø.

Tilbage i midtbyen er der mulighed for at spise frokost og shoppe lidt, inden vi fortsætter til Jaipurs palads – lokalt kendt som City Palace – hvor byens maharaja stadig bor i en del af de gamle bygninger. Andre bygninger er indrettet til museum, hvor vi blandt andet kan se traditionelle tekstiler og andre skatte fra byens lange historie.

Vi besøger også Jantar Mantar, der blev opført i 1728 af Jaipurs hersker Jai Singh. Jai Singh havde en brændende interesse for astronomi, og han

sendte lærde på rejser til fjerne lande for at hente ny viden hjem til ham. Men han ville også selv studere himmelrummet. Så han lod fem store observatorier bygge, hvoraf Jantar Mantar er det bedst bevarede.

Herefter går turen tilbage til hotellet, hvor resten af dagen og aftenen er fri til at slappe af eller måske se nærmere på udvalget i byens bazarer.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Jaipur

Dag 5 Trappebrønden i Abhaneri og landsbyliv på vej mod Agra

Vi har en længere køretur til Agra på ca. 235 km foran os i dag. Men vi gør et par spændende stop på vejen.

Vi stopper blandt andet i landsbyen Abhaneri, hvor vi oplever byens fantastiske trappebrønd. Her i halvørkenen er vand en dyrebar ressource, og ofte må man grave dybt for at nå ned til den. Det er trappebrønden et godt eksempel på. Her fører trappetrin på brøndens sider 30 meter ned i jorden til grundvandet i bunden af brønden. Der har ligget en brønd på dette sted siden 700-tallet, men den er blevet udbygget af flere omgange siden. Den nuværende brønd er et prægtigt syn med sine 3.500 trin og omkringliggende bygninger. Temperaturen i bunden af brønden er typisk 5-6 grader lavere end på toppen, så den er også et populært mødested for de lokale i de varme måneder.

Vi stopper også i en lokal landsby på ruten og kigger os lidt om, inden vi fortsætter mod hotellet i Agra.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Agra

Dag 6 Taj Mahal og Agra Fort

Vi står tidligt op for at opleve solopgangen over Taj Mahal. Taj Mahal er én stor kærlighedserklæring til en kvinde ved navn Mumtaz Mahal. Hun var prinsesse af persisk afstamning og blev stormogul Shah Jahans tredje hustru – og hans favorit. Hun fulgte ham overalt i hans enorme rige og fødte 14 børn. Men den sidste fødsel overlevede hun ikke, og Shah Jahan var ude af sig selv af sorg. Ifølge en populær historie lukkede han sig inde i et år, og da han kom ud igen, havde han besluttet, at Mumtaz Mahal skulle have et gravmæle, hvis lige ikke tidligere var set. Resultatet blev Taj Mahal, opført i hvidt marmor med indlæg i sort, rødt og grønt marmor. Vi ser Taj Mahal på det smukkeste tidspunkt af døgnet; i det tidlige morgengry, når bygningen ligger badet i det bløde morgenlys.

Efter besøget ved Taj Mahal kører vi tilbage til hotellet for at spise morgenmad. Dernæst besøger vi Agra Fort. Den monumentale fæstning har en rig historie, og de smukke bygninger indenfor murene fortæller om byens storhedstid som mogulernes hovedstad. Fra de gamle mure har vi et fantastisk vue over byen og ikke mindst Taj Mahal, der ligger lidt længere nede ad floden.

Traditionen for at lave udskæringer i marmor er holdt i live i Agra, siden Taj Mahal blev bygget. Vi besøger et af byens arbejdende værksteder, hvor vi kan se det flotte kunsthåndværk i marmor.

Der bliver også lidt tid på egen hånd på hotellet eller byens marked, inden vi sidst på eftermiddagen kører til den anden side af Yamuna-floden, for at se solnedgangen over Taj Mahal fra flod-siden. Et meget smukt syn i solnedgangens skær.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Agra

Dag 7 Med lyntog til Varanasi

At køre med tog gennem Indien er altid en oplevelse – men det er blevet en mere komfortabel oplevelse med introduktionen af nye og hurtigere tog de seneste år. Det oplever vi i dag, når vi tidligt morgen stiger på toget mod Varanasi. Morgenmad og kaffe serveres ombord, og snart suser vi gennem de indiske landskaber. Først på eftermiddagen kan vi stige ud på perronen i hinduernes hellige by, Varanasi.

I årtusinder har Varanasi været et vigtigst pilgrimsmål for hinduer, og byens gader vrirler med pilgrimme, handlende, hellige mænd, tiggere, rickshawchauffører og andet godtfolk, der alle prøver at kæmpe sig vej gennem mylderet. Her og der tygger hellige køer drøv i vejkanterne, mens sælgere højlydt prøver at få de forbipasserendes opmærksomhed gennem den voldsomme støj. Varanasi er en by, hvor alle sanser arbejder på højtryk. Det er voldsomt og kaotisk. Men Varanasi er en fantastisk by, der ikke ligner noget andet sted i verden.

Sidst på dagen kører vi ned til floden for at overvære en religiøs ceremoni, der tiltrækker tusindvis af mennesker. Mange sætter olielamper ud i floden, og når mørket sænker sig, og lysene driver af sted, opstår en næsten magisk stemning langs floden. Det er på aftener som denne, at Varanasi viser sig fra sin smukkeste side.

Måltider: Morgenmad på toget og aftensmad

Overnatning: Varanasi

OBS: Toget kører ikke om fredagen, og på rejsen den 01. november 2025 falder denne dag på en fredag. Derfor kører vi i stedet til Delhi med bussen og flyver til Varanasi. Resten dagens program er der ikke ændret ved. I skal dog ikke gå glip af togturen. Så i morgen tager vi toget fra Varanasi tilbage til Delhi i stedet for at flyve.

Dag 8 Morgen i Varanasi, buddhistiske Sarnath og fly til Delhi

Også morgenerne i Varanasi er meget stemningsfulde. Så vi står tidligt op for at opleve livet langs Ganges-floden i det tidlige morgengry. Nogle vasker tøj. Andre beder. Men langt de fleste kommer for at vaske deres synder væk i det hellige vand i håbet om en god genfødsel i næste liv. Det bedste udsyn fås fra vandet, så vi sejler ud på floden i små både og nyder synet af de mange pilgrimme samt Varanasis gamle bygninger, der ligger badet i morgensolen. Måske får vi også øje på røgen fra nattens ligbål. Rigtig mange hinduer bliver brændt langs Ganges-floden i Varanasi, når de er døde. Det er en stor ære og den sikreste vej til nirvana. Efter sejlturen går vi en lille tur gennem Varanasis labyrintiske gamle bydel, inden en velfortjent sen morgenmad venter tilbage på hotellet.

Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet og kører til byen Sarnath lidt udenfor Varanasi, hvor vi møder en anden af Indiens store religioner; buddhismen. For mere end 2500 år siden holdt Buddha sin første prædiken på netop dette sted, hvilket anses som starten på buddhismen som religion. I dag er Sarnath en relativ lille by. Men rundt om i de støvede gader ligger buddhistiske talrige templer og ruiner, der alle leder op til den lille park, hvor Buddha holdt sin berømte prædiken.

Tilbage i Varanasi er der et par timer fri til shopping, afslapning eller udforskning på egen hånd, inden vi sidst på eftermiddagen kører til lufthavnen og flyver til Delhi. Her indlogeres vi på vores hotel og spiser middag sammen.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Delhi

OBS: På rejsen den 01. november 2025 kører vi med hurtigtoget fra Varanasi tilbage til Delhi i stedet for at flyve. Toget kører klokken 15:00 og ankommer til Delhi sidst på aftenen. Middag serveres ombord på toget. Vi oplever naturligvis morgensejlturen på Ganges og Sarnath på denne tur også. Men der er næppe meget tid på egen

hånd om eftermiddagen.

Dag 9 Sightseeing i Delhi og tog til Amritsar

Delhi er en by fuld af kontraster, hvilket vi oplever på dagens byrundtur. I New Delhi står prægtige regeringsbygninger og luftige parker langs snorlige boulevarder, mens hektiske bazargader snor sig i alle retninger i Delhis gamle bydel.

Turen tager os blandt andet til Raj Ghat, hvor Mahatma Gandhi blev kremeret, efter han var blevet myrdet ved et attentat. I dag er området en lille park. Vi besøger også Indiens største moské, der hæver sig over Delhis gamle bydel. Det er en smuk helligdom med en stor indre gård flankeret af høje, slanke minaretter. Helt andre oplevelser venter i de omkringliggende handegader, hvor fodgængere behændigt snor sig ind og ud mellem scootere, rickshaws, biler og hellige køer. Folk handler i de små boder, unger i nystrøgne skoleuniformer er på vej fra skole, og duften af karry strømmer ud fra de mange små restauranter og blander sig med støvet, larmen og osen fra bilerne.

Midt på eftermiddagen kan vi sætte os til rette i et andet af Indiens tog, og snart triller vi ud fra perronen med kurs mod Amritsar. Middag, te og kaffe serveres i toget, og ud på aftenen er vi fremme i Amritsar. Her indlogeres vi på vores hotel.

Måltider: Morgenmad og aftensmad på toget

Overnatning: Amritsar

Dag 10 Det Gyldne Tempel i Amritsar og grænseceremoni mod Pakistan

Vi har oplevet fantastisk muslimsk arkitektur i Agra og Delhi, hinduernes hellige by Varanasi og den buddhistiske pilgrimsby Sarnath. Nu gælder det en anden af Indiens store religioner, sikhismen. Sikhismen er den femtestørste religion i verden. Den er udviklet så sent som i 1500-tallet, og er nært knyttet til regionen Punjab, hvor Amritsar ligger. Langt de fleste sikher bor i denne del af landet, og især mændene kendes let i gadebilledet på deres

turbaner og lange skæg.

Vores første besøg er den lille park Jalianwala, hvor man mindes en massakre i 1919. Der var folkestrejke i Amritsar i protest mod nye, britiske love. Den 13. april var der indkaldt til folkemøde. Den britiske general Dyer ankom med 150 mand og åbnede ild uden varsel. Mere end 1000 mennesker blev dræbt.

Derpå fører en lokal guide os på lille en byvandring i Amritsars travle gader mod dagens absolutte højdepunkt; Det Gyldne Tempel. Beklædt med 750 kg forgyldte kobberplader ligger Det Gyldne Tempel midt i en lille sø med spejlblankt vand omgivet af hvidkalkede bygninger. Dette er den vigtigste helligdom i sikhismen, da det er her, sikhernes hellige bog opbevares. Vi tager os god tid til at nyde det smukke tempel, der synes at flyde på vandet. Men den største oplevelse er næsten stemningen i det store tempelkompleks. Pilgrimme fra nær og fjern valfarter hertil, og hver dag bespises op mod 25.000 pilgrimme i det enorme folkekøkken ved siden af templet. Køkkenet drives udelukkende ved hjælp af donationer og frivillige køkkenhjælpere. Alle er velkomne. Også os, så vi spiser frokosten i folkekøkkenet side om side med pilgrimmene. Maden er basal, men det er en sjov og anderledes oplevelse.

Ud på eftermiddagen kører vi til grænsebyen Wagah. Her opføres dagligt et indisk-pakistansk skuespil, når flagene tages ned. Det er en begivenhed, som gennem årene er blevet mere og mere populær, og i dag er der bygget store tribuner, så tusindvis af tilskuere kan heppe deres egne vagtposter frem. Stemningen er som til landskamp i Parken, og soldaterne skridter linjerne af i bedste Monty Python stil. Ceremonien tager en times tid, hvorpå vi kører tilbage til Amritsar, hvor vi spiser middag.

Så er dagens kræfter måske ved at være brugte. Men hvis vi holder ud lidt endnu, kan vi opleve det Gyldne Tempel flot oplyst. Der stadig masser af pilgrimme omkring templet ud på aftenen. De fleste venter på, at klokken bliver 22. Så er det nemlig sengetid for Sikhernes Hellige Bog. Den hentes i templet hver aften, pakkes ned i en palankin og

bæres i optog til sit leje for natten i en nærliggende bygning. Så er dagen slut, både for sikker og skandinaver, og vi kører tilbage til hotellet.

Måltider: Morgenmad, frokost i templet og aftensmad

Overnatning: Amritsar

Dag 11 Byvandring i Amritsar og tid på egen hånd

Om formiddagen går vi på en guidet byvandring i den gamle bydel af Amritsar. Derpå er der tid på egen hånd. For eksempel til en tur gennem Amritsars bazarer. Eller måske afslapning på hotellet eller en lokal café.

Vi mødes igen om aftenen for at spise afskedsmiddag sammen. Vi skal afsted mod lufthavnen sent denne aften. Vi har checket ud fra hotellet ved middagstid, men vi har nogle værelser til rådighed indtil afrejse, så der er mulighed for at få sig et bad og skifte tøj inden flyveturen.

Sidst på aftenen går turen mod lufthavnen i Amritsar, hvor hjemrejsen begynder.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Dag 12 Ankomst til Danmark

Efter et flyskifte – typisk i Doha – lander vi i Danmark.

Måltider: Mad på flyet

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København – Delhi og Amritsar – København
- Fly Varanasi – Delhi
- Tog Agra – Varanasi
- Tog Delhi – Amritsar
- Overnatninger på gode turist- og førsteklassehoteller jf. program
- Halvpension jf. program
- Transport i bus med aircondition jf. program
- Alle entréer og udflugter nævnt i programmet
- Engelsktalende lokalguide
- Dansk rejseleder
- Alle skatter og afgifter
- Drikkepenge til guide og chauffør (ca. 400 kr.)

[Ingen hokus pokus: se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 3,900 kr.)
- Eventuel ETA-tilladelse til flyskifte i Storbritannien (10 GBP, ca. 90 kr.). Kun aktuel, hvis vi flyver via London
- Visum: E-visa over nettet koster p.t. 25 amerikanske dollars
- Rejse- og afbestillingsforsikring
- Afrejse fra Billund/Aalborg på forespørgsel og mod tillæg fra 950 DKK, hvis rejsen oprindeligt er fra København

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
01. November - 12. November 2025	19,990.000 kr.	Peter Emmerich Hansen
24. February - 07. March 2026	19,990.000 kr.	(Afventer rejseleder)

Dette dokument er genereret den 4/3/2025

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS