

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Sommer i Sri Lanka

De oversete nordøstlige dele af den frodige ø

Sommer i Sri Lanka

På denne rejse introducerer vi det nordøstlige Sri Lanka, som nu er åbnet for turister - så vi møder kun få vestlige rejsende her. Fra juni til september er der tørt og solrigt i den nordlige og østlige del af landet - perfekt i de danske sommermåneder.



5 gode grunde til at rejse til Sri Lanka med Viktors Farmor:

- Udforsk den grønne, tamilske by Jaffna med spor fra kolonitiden
- Opdag den formidable klippe Sigiriya, som rejser sig lodret i det tropiske landskab
- Oplev safari i Wilpattu nationalpark med gode muligheder for bl.a. at se leoparder
- Besøg Tandens Tempel i Kandy, Sri Lankas helligste sted
- Nyd Trincomalees strande med gyldent sand - kendt som nogle af verdens bedste

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse

Vi sætter kursen mod Sri Lanka.

Dag 2 Ankomst til Sri Lanka

Efter ankomst kører vi ind i landet til den gamle hovedstad Anuradhapura, hvor vi har to overnatninger. Anuradhapura tjente som Sri Lankas hovedstad i en periode på 1400 år frem til 1073 e. Kr.. Byen blev genfundet af 1800-tallets arkæologer, og der arbejdes stadig på at blotlægge og fortolke den historiske by og liv.

Måltider: Aftensmad

Overnatning: Heritage Hotel, Anuradhapura

Dag 3 Safari i Wilpattu nationalpark

Vi starter tidligt om morgenen og tilbringer dagen på safari i Wilpattu Nationalpark, som er den største og ældste nationalpark i Sri Lanka. I parken findes omkring 60 naturlige søer, hvilket tiltrækker et rigt fugleliv. Wilpattu er især berømt for sine leoparder, men du kan også opleve elefanter, læbebjørne, vandbøfler, forskellige hjortearter, desmerdyr og et stort udvalg af fugle, herunder storke og ørne.

Måltider: Morgenmad, frokostpakke og aftensmad

Overnatning: Heritage Hotel, Anuradhapura

Dag 4 Anuradhapura og Jaffna-halvøen

Efter morgenmaden udforsker vi Anuradhapura for at få en fornemmelse af tidligere tiders buddhistiske storhed. Vi ser nogen af verdens største dagoba monumenter. Dogoba er det sri lankanske ord for stupa: Buddhismens hellige symbol. Vi ser det hellige træ, som stadig vokser fra en stikling af det træ, hvorunder Buddha Sakyamuni sad, da han opnåede oplysning for 2500 år siden. Månesten som symbolske 'dørmåtter'. Kobberpaladset med 1600 fundamentalsøjler vidner om et kæmpe fortidigt palads, og en statue af den mediterende Samadhi Buddha, der til trods for sine lukkede øjne har set

mere i løbet af sine 800 år end bøger kan fortælle.

Vi bevæger os nordpå til Jaffna, hvor vi har tre overnatninger.

Jaffna er navnet på både byen og halvøen i det nordligste Sri Lanka. Den flade halvø med lagunekyster er landets tørreste område. Det er hovedområdet for Sri Lankas tamilske, hinduistiske mindretal, som gennem århundreder er indvandret fra Sydindien.

Hovedbyen Jaffna var hovedstad i et selvstændigt kongedømme indtil portugisernes ankomst i 1500-tallet. Siden var byen i hollandsk og britisk besiddelse. Byens historie afspejles i dens bygninger, der stammer fra mange forskellige århundrede.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Fox Resort, Jaffna

Dag 5 Den lille ø Nainativu og et berømt pilgrimsmål

I dag tager vi med båd til den lille ø Nainativu, hvor vi bl.a. besøger Nagapooshani Amman templet. Templet er meget vigtigt for det tamilske folk, og her er mange pilgrimme. Det nuværende tempel blev bygget mellem 1720 og 1790, og her er omkring 10.000 skulpturer og 4 høje tårne.

Vi slutter dagen af med at besøge Nallur, en forstad syd for Jaffna by. Jaffna kongeriget havde hovedsæde i Nallur i årene 1215-1624, og byen har siden da været et vigtigt centrum for udviklingen af tamil litteratur og kunst. Vi besøger Nallur Kandaswamy templet, der er et enormt tempelkompleks med dekorerede korridorer og en smuk gårdhave.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Fox Resort, Jaffna

Dag 6 Vi udforsker historiske Jaffna

Jaffna-halvøen var en af hovedbaserne for tamilernes løsrivelseskamp og var under Sri Lankas borgerkrig fra 1990'erne præget af blodige kampe. Mange indbyggere flygtede, og den tidligere vigtige handelsby Jaffna blev reduceret til en overvejende lokal markedsby. Efter borgerkrigens afslutning i 2009 er mange indbyggere vendt tilbage. Der hersker en afslappet og imødekommende atmosfære i Jaffna, og her er ikke mange turister.

Vi starter med at besøge Jaffna Library And Museum, der engang havde den største bogsamling i Asien. Bygningen brændte ned under borgerkrigen, men er heldigvis blevet rekonstrueret.

Derefter går vi gennem Jaffnas livlige hovedgade og besøger de lokale markeder. Vi fortsætter videre til St. Mary's Cathedral, en imponerende og smukt udsmykket romersk-katolsk katedral med en spændende historie.

Om eftermiddagen besøger vi Point Pedro, Sri Lankas nordligste punkt, hvor der er en skøn udsigt over kysten.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Fox Resort, Jaffna

Dag 7 Dansk kolonihistorie i Trincomalee

Efter morgenmaden kører vi mod sydøst til Trincomalee.

Havnebyen Trincomalee, hvis historie går mere end 2.500 år tilbage i tiden, er en af de ældste byer i Asien. Byen ligger ved en stor velafskærmet bugt med dybt vand og var kendt som verdens bedste naturlige havn.

Trincomalee indtog som havneby en vigtig rolle i den internationale handel med Sydøstasien. Befolkningstilvæksten og udviklingen til en egentlig by tog fart, da portugiserne kom til Sri Lanka i 1500-tallet, og gjorde byen til en befæstet havneby. Efterfølgende var Trincomalee blandt andet på danske hænder. Under borgerkrigen var byen af de Tamilske Tigre udset til at være hovedstad.

Om eftermiddagen tager vi ud til Fort Frederick området og det hinduistiske tempel Koneswaram, der ligger på en halvø sydøst for byen.

I 1620 forhandlede Admiral Ove Gjedde med Kongen af Kandy. Trincomalee blev underlagt den danske krone, der også fik monopol på handlen med Ceylon. Kongen af Kandy lovede tilmed at forsyne Gjeddes flåde med en returladning af forskellige krydderier, elfenben, perler og andre varer, og den danske konge fik lov til at bygge fæstning samt udbrede kristendommen i Trincomalee. Danskerne begyndte herefter at bygge et fort på halvøen. Danskerne blev dog hurtigt besejret af portugiserne, der byggede videre på fortet og brugte bl.a. kanoner som de havde taget fra de danske skibe.

Fort Frederick er omkranset af tykke stenmure, og en tunnelagtig indgang i muren leder ind på selve fortets område. Fortet bruges i dag af den Sri Lankanske hær, så vi kan ikke komme ind i selve fortet. Vi vandrer op til Koneswaram templet, der ligger på toppen af den ca. 200 meter høje Swami-klippe. Oppe fra templet er der en fantastisk udsigt til det Indiske Ocean og bugten ved Trincomalee by.

Det oprindelige tempel blev revet ned af hollænderne og brugt til at bygge Fort Frederick. Templet blev senere genopbygget. Uden for templet tager en gylden kæmpestatue af den siddende Shiva imod os. Man overvældes af den farvepragt templet har, og af de symboliserende guldfigurer, som står rundt omkring. Koneswaram templet regnes for en af de vigtigste hinduistiske helligdomme i Sri Lanka.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Trinco Blu by Cinnamon, Trincomalee

Dag 8 Fridag ved stranden i Trincomalee

Trincomalee er kendt for sine strande, som regnes for nogle af verdens bedste, og er et yndet mål for badeferier. I dag tager vi en fridag, og rejselederen vil komme med forslag til udflugter.

Det er bl.a. muligt at besøge øen og nationalparken

Pigeon Island, der ligger ca. 1 km ud for Nelaveli stranden. Det tager 10-15 minutter at sejle derud.

Øen, der er 200 meter lang og 100 meter bred, har små naturlige laguner og hvide strande og byder på fantastisk snorkling blandt flotte fisk og et koralrev. Der findes ligeledes sorttippede revhajer og skildpadder, så der er masser af spænding under vandet.

Ønsker man ikke at snorkle, kan man gå en tur på øen, slappe af på stranden eller svømme en tur. Øen er et vigtigt ynglested for klippeduer – deraf navnet Pigeon Island.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Trinco Blu by Cinnamon, Trincomalee

Dag 9 Polonnaruwa og safari i Minneriya nationalpark

Efter morgenmaden kører vi via Marble stranden til Sigiriya.

På vejen besøger vi den gamle hovedstad Polonnaruwa, som er en af Sri Lankas mest imponerende arkæologiske steder og en UNESCO verdensarv. Vi ser de velbevarede ruiner og rester af paladser, templer og relikvier.

Om eftermiddagen tager vi på safari i i Minneriya nationalpark. Der lever omkring 7000 vilde elefanter i Sri Lanka, og i de tørre måneder (normalt fra juli til september) samles hundreder af elefanter omkring den kunstige Minneriya-sø for at græsse, bade og socialisere.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: EKHO Sigiriya

Dag 10 Løveklippen og på landsbybesøg

Dagens store oplevelse er Sigiriya (Løveklippen). En formidabel klippeformation, som rejser sig lodret op i landskabet med løvefødder og ruiner fra en forhistorisk tempel/palads på toppen. For foden ligger resterne af et omfattende symmetrisk netværk af reservoirer og haver. Vi begiver os op af

de gamle trapper, som først bringer os til den mere end 1500 år gamle frescovæg. Her udfordrer yndige himmelprinsesser med blottede bryster. Fra to enorme løvefødder går trappen det sidste stykke op til plateauet med rester og ruiner af det, der engang har været. Udsigten er her stadig og er overdådig. Som et centrum for en næsten borteoderet kæmpe vulkan.

Herefter tager vi på landsbybesøg. Vi bliver budt på et traditionelt lokalt måltid spist på lotusblade.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: EKHO Sigiriya

Dag 11 Huletemplerne i Dambulla og besøg på krydderiplantage

Efter morgenmaden besøger vi huletemplerne i Dambulla. Disse templer er bygget ind i oprindelige huler i klippen og rummer mere end 150 forskellige Buddha statuer: Den mediterende, den hvilende, den formanende, den døende osv. Fem hulekomplekser går vi igennem.

Herefter går kursen mod syd og byen Kandy. Før Kandy stopper vi ved en af de mange krydderiplantager og får et indblik i urters og planters magi samt viden om, hvordan de bruges som krydderi og i cremer.

Kandy regionen udgør Sri Lankas hjerte og ligger midt i en dal omgivet af bjerge. Byen var tidligere hovedstad med konge, pragt og en dansk historie med en Ove Gjedde - udsending fra Christian den 4's Danmark. Han skulle hjælpe kongen af Kandy i kampen imod portugiserne - til gengæld for handel og krydderier.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Suisse Hotel, Kandy

Dag 12 Botanisk have og Tandens Tempel

Om formiddagen besøger vi den botaniske have Peradeniya lidt uden for Kandy. Parken har eventyrlige eksotiske træer og et væksthuse med blomster og farver.

Herefter besøger vi Tandens Tempel, Sri Lankas helligste sted. Efter sigende ligger Buddhas hjørnetand gemt i et antal rigt udsmykkede ædelstensbesatte relikvieskrin. Vi besøger også museet ved siden af.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Suisse Hotel, Kandy

Dag 13 Besøg på tefabrik

Efter morgenmaden på hotellet, tager vi afsted mod Negombo. På vej dertil stopper vi ved Pilimathalawa tefabrikken, hvor vi får en rundvisning og lærer om produktionen af Ceylon-te, som er en vigtig del af Sri Lankas økonomi. Vi bliver klogere på forskellen på den grønne og den sorte te. På topskuddet og det støv, som de lokale kalder te.

Vi spiser middag og bliver indkvarteret på et hotel nær Negombo, inden vi kører til lufthavnen tidligt næste morgen.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Regenta Arie Lagoon, Negombo

Dag 14 Hjemrejse

Vi flyver hjemad igen mod Danmark.

Måltider: på flyet

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København-Colombo t/r
- 12 nætter på gode turistklasse hoteller i delt dobbeltværelse
- Halvpension (dog helpension dag 2 og 10)
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide
- Kørsel i bus m. aircondition
- Kørsel i jeeps i Wilpattu Nationalpark og Minneriya Nationalpark
- Parkafgifter
- Alle entréudgifter og udflugter ifølge program
- Drikkepenge til lokalguide og chauffør (ca. 360 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 4,990 kr.)
- Afbestillings- og rejseforsikring
- Valgfrie udflugter på fridagen
- Visum ca. 50 USD

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
03. July - 16. July 2025	23,990.000 kr.	Lissi Bagge

Dette dokument er genereret den 4/2/2025

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS