

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Sydkorea rundrejse

Templer, neonlys og utæmmet natur

Sydkorea rundrejse

Vi kommer vidt omkring på denne rundrejse i det alsidige Sydkorea: Fra det moderne Sydkorea med neonoplyste gader i Seoul til det traditionelle i den gamle kejserby Gyeongju. Og det er blot et par af højdepunkterne.



5 gode grunde til at rejse til Sydkorea med Viktors Farmor:

- Overnat i et aktivt tempel mellem skovklædte bjerge
- Udforsk Sydkoreas unikke og smagfulde køkken
- Oplev både Seouls neonoplyste gader, det rolige liv på landet og den vilde natur
- Opdag kejsergrave og templer i den historiske hovedstad Gyeongju
- Besøg den stærkt bevogtede grænse til Nordkorea

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra København

Fra Danmark sættes kursen mod Korea. Afrejse er som udgangspunkt fra København, med mindre der står ud for rejsens dato på hjemmesiden, at afrejse er fra Billund.

Måltider: På flyet

Dag 2 De første indtryk af Seoul

Efter et flyskifte fortsætter vi til Koreas hovedstad Seoul, hvor vores lokalguide står klar til at byde os velkommen i lufthavnen.

Hvis vi ankommer tidligt på dagen, kan det være, at vi tyvstarter lidt på morgendagens sightseeing i løbet af formiddagen, indtil vores værelser er klar. Derefter er resten af dagen fri til at slappe af ovenpå rejsen og få de første indtryk af Seoul. Vi spiser middag sammen på hotellet eller en nærliggende restaurant.

Måltider: På flyet og middag

Overnatning: Seoul

Dag 3 Seouls kejserpalads og hyggelige bydele

I dag er Seoul en topmoderne storby med 10 mio. indbyggere. Men Sydkoreas sprudlende hovedstad har været beboet i 6.000 år, og overalt i byen kan man se beviser på dets imponerende historie. Blandt de funkende neonlys og moderne skyskrabere gemmer sig hyggelige gyder med traditionelle huse og små butikker. Her og der ses smukke templer, og på byens museer fremvises fantastiske levn fra Koreas oldgamle kultur.

Vi bruger hele dagen til at udforske byen med Seouls moderne offentlige transportsystem. Det er både hurtigt, effektivt og let, og så giver det et godt indtryk af hverdagslivet i storbyen. Vi starter vores byrundtur ved det 600 år gamle Gyeongbokgung palads, hvorfra kejseren og hans administration regerede landet, indtil japanske styrker angreb

paladset i 1592. Vi går en tur i paladset og de omkringliggende parker og får et indblik i de overdådige omgivelser, kejserens familie i sin tid omgav sig med. Hvis tiden tillader det, besøger vi også det nærliggende Museum for Folkehistorie, inden det er tid til frokost på en lokal restaurant.

Efter frokost fortsætter vi til det hyggelige område Bukchon, hvor omkring 900 af de traditionelle hanok-huse er bevaret. Her oplever vi en helt anden side af Seoul og får et indtryk af, hvordan byen må have set ud for 100 år siden. Vi fortsætter til et andet hyggeligt område, Insadong, der er kendt for sine gallerier, kunstmuseer og små butikker. Her er der mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd.

Dagen slutter i bydelen Hongdae, der ligger tæt på et af Seouls store universiteter. Så her får vi et godt indtryk af den moderne, koreanske ungdomskultur. Det er ikke ualmindeligt at se håbefulde unge bands spille K-pop på gaden med drømmen om at blive morgendagens næste stjerner. Vi fuldender dagen med en ægte koreansk barbeque-middag serveret med den populære lokale drink somek.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Overnatning: Seoul

OBS. Rækkefølgen af sightseeing i Seoul kan ændres pga. lukkedage ved nogle seværdigheder. Eksempelvis besøger vi på turen i marts 2025 Changdeok-paladset på dag 3 og Gyeongbokgung paladset på dag 4. Indholdet af turen er det samme. Det er blot rækkefølgen, der er ændret.

Dag 4 Seouls madmarked og neonlys

Igen i dag fører metroen os rundt til en række af Seouls seværdigheder. Vi tager blandt andet turen til toppen af Seoul N Tower, hvorfra vi kan nyde synet af byen langt under os. Her får vi for alvor en fornemmelse af, hvor stor Seoul er.

Vi fortsætter til det meget smukke Changdeok palads, der ligeledes er på UNESCOs liste. Paladset blev bygget i slutningen af 1300-tallet under Joseon-riget og er omgivet af en flot have. Efter den japanske ødelæggelse af

Gyeongbokgung paladset i 1592, blev Changdeok Seouls vigtigste palads og kejserens officielle hjem helt frem til 1872.

Helt andre oplevelser venter os på det store og altid hektiske madmarked Gwangjang, hvor vi får en introduktion til de mange eksotiske ingredienser, der indgår i Koreas unikke køkken. Her ligger friske fisk og grønsager til skue side om side med madboder, der lokker med alle mulige snacks og lokale retter. Undervejs smager vi en række forskellige populære former for gademad.

Fra markedet fortsætter vi til kanalen Cheonggyecheon, der er et af de bedste byfornyelsesprojekter i Seoul i mange år. Her har man revet en hævet motorvejsbro ned og skabt et hyggeligt miljø langs den lille kanal, der hurtigt er blevet et populært mødested blandt de lokale. Aftenen slutter i hjertet af Seoul, hvor de travle shoppinggader ligger badet i neonlysets skær. Herfra går turen tilbage til hotellet, hvor resten af aftenen er fri til egne eventyr.

Måltider: Morgenmad og smagsprøver på markedet

Overnatning: Seoul

Dag 5 Bambusskov og overnatning i et tempel

Vi forlader storbyen og kører sydpå mod byen Damyang. Det er en længere køretur, der giver et godt indtryk af Korea udenfor storbyen.

Vi gør holdt ved bambusskoven Juknokwon, hvor høje slanke bambus skaber en stemning, man ikke finder i andre skove. Efter en lille gåtur mellem bambusserne fortsætter vi mod tempel Baekyangsa, hvor vi indlogeres for natten. Templet ligger forrygende smukt mellem skovklædte bjerge, og der hviler en fantastisk ro over stedet. At få lov til at bo i et aktivt tempel er et privilegium, der normalt er forbeholdt pilgrimme. Derfor forventes det også af os, at vi opfører os respektfuldt overfor templets munke.

Resten af dagen følger vi livet i tempel og nyder de skønne omgivelser. Vi deltager blandt andet i

aftenceremonien, og vi spiser i templet. Natten tilbringes på madrasser i kønsopdelte fællesværelser med plads til ca. 4 i hver. Forholdene er spartanske, men oplevelsen af at bo på et gammelt tempel midt i den vilde natur opvejer til fulde den manglende komfort.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Overnatning: Baekyangsa tempel

Dag 6 Morgen i templet, historisk landsby og fugletur

Dagen starter tidligt i Koreas templer, så vi står tidligt op for at deltage i morgenceremonien. Vi får også serveret morgenmad i templet, hvor vi følger formiddagens aktiviteter. Der bliver måske også tid til en gåtur i nationalparken på egen hånd, hvis du foretrækker det. Efter frokost i templet siger vi farvel til munkene og kører mod Naganeupseong, der er en af Koreas bedst bevarede historiske fæstningsbyer. Dele af de gamle mure står stadig, hvor de i århundreder har beskyttet byen mod piratangreb, og langs byens små gader ligger historiske stråttækte bygninger. Men dette er ikke kun et museum. Folk bor stadig i mange af husene, hvilket giver byen en helt anden stemning end typiske museumsbyer.

Vi fortsætter til Suncheon Bay, hvor vi går en tur i vådområdet på udkig efter fuglelivet. Hættetræner, lille skestork og svaner er blot nogle af de fuglearter, der gør stop her på deres migrationsruter.

Sidst på dagen indlogeres vi os på vores hotel i Suncheon, inden vi spiser middag sammen.

Måltider: Morgenmad og frokost i templet samt aftensmad

Overnatning: Suncheon

Dag 7 Klippekyser og storbyliv i Busan

Vi fortsætter langs sydkysten til Koreas næststørste ø, Geoje. Blandt koreanere er Geoje bedst kendt for sin smukke natur, der varierer fra bølgende, grønne marker til dramatiske klippekyster. Vi følger kysten og nyder scenerierne på vej mod udsigtspunktet Windy Hill; der prydes af en vindmølle i historisk, europæisk stil. Vi besøger også klippekysterne ved Sinseonda Observatory, inden frokosten nydes på en lokal restaurant.

Fra Geoje fører en 8,2 kilometer lang bro- og tunnelforbindelse os tilbage til fastlandet og Koreas næststørste by, Busan. Her besøger vi FN-kirkegården, hvor 2.300 faldne fra Korea-krigen ligger begravet. Vi overnatter i Busan denne aften, og efter indlogeringen er aftenen fri til at udforske den hektiske storby på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Busan

Dag 8 Fiskemarked og Koreas gamle kejserby

Efter en stille og rolig morgenmad på hotellet kigger vi nærmere på Busan. Vi starter på Haeundae Beach, der er en smuk halvmåneformet strand med indbydende gyldent sand. Stranden er utrolig populær blandt koreanere, og på travle feriedage syder stranden af liv. Fra stranden er der ikke langt til Nurimaru APEC House; et moderne byggeri opført til at huse Asian Pacific Economic Cooperation's topmøde i 2005. De politiske ledere er for længst taget videre, men bygningens historie er i sig selv spændende, og udsigten over havet er forrygende.

Efter frokosten på en lokal restaurant fortsætter vi til Busans altid hektiske fiskemarked, Jagalchi. Markedet er en særdeles farverig affære, hvor fisk, skaldyr og alle mulige andre skabninger fra havets dyb er lagt til skue for potentielle købere. Alt er dugfrisk, og fisk fra dette marked vil senere på dagen blive serveret på fiskerestauranter overalt i Korea. Vi besøger også byens film-distrikt, BIFF Plaza, hvor man hvert år afholder en stor

filmfestival.

Helt andre oplevelser venter forude, når vi lægger Busan bag os og kører til Gyeongju, der var Koreas hovedstad i over 1000 år under Stilla-dynastiet fra 57 f.Kr. til 935 e.Kr. Denne ældgamle kulturby kaldes ikke "museet uden vægge" for ingenting. Rundt om hvert hjørne gemmer der sig templer, Buddha-statuer, pagoder, gravmæler eller andre uvurderlige skatte fra Koreas rige historie. Byens historiske områder er UNESCO-fredede som en vigtig del af verdens kulturarv, og nye fund bliver stadig gjort i arkæologiske udgravninger i området. Efter indlogeringen på vores hotel i Gyeongju er resten af dagen til fri disposition. En fin gangsti fører langs søbredden og er et godt sted at strække benene på en gåtur.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Gyeongju

Dag 9 Gyeongju

Vi har hele dagen til at dykke ned i Gyeongjus historie. Blandt de mange højdepunkter er templet Bulguksa, der er et af de vigtigste templer i den koreanske buddhisme. Templet ligger smukt omgivet af fyrtræer lidt udenfor byen og huser adskillige af Sydkoreas nationalskatte, herunder stenpagoderne Dabotap og Seokgatap samt to forgyldte bronzestatuer af Buddha.

Fra Bulguksa kører vi op i bjergene bag templet til det mere end 1300 år gamle buddhistiske huletempel Seokguram, der huser en række flotte og meget gamle skulpturer. Deriblandt en af Koreas mest berømte Buddhastatuer, der sidder i meditationsstilling midt i det runde tempelrum. Både Bulguksa og Seokguram betragtes som mesterværker indenfor buddhistiske kunst, hvilket har sikret dem en plads på UNESCOs kulturarvsliste.

Herefter nyder vi en god frokost på en lokal restaurant, inden vi besøger Silla-dynastiets gamle gravhøje i Tumuli Park. Silla-dynastiet regerede i mere end 1000 år fra 57 f.Kr. til 935 e.Kr., og de var det første dynasti, der havde held til at forene hele

halvøen. Derfor anser mange koreanere Silla-dynastiets periode som en guldalder i Koreas historie. Hele 23 kongegrave er fundet ved Tumuli Park, og mange af dem har vist sig at indeholde fantastiske skatte. Nogle af disse skatte oplever vi på Gyeongju National Museum. Vi besøger desuden Østasiens ældste observatorium, Cheomseongdae, inden turen går tilbage mod hotellet efter en oplevelsesrig dag.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Gyeongju

Dag 10 Skovtempel, historisk landsbyidyl og koreanske masker

Vi forlader Gyeongju efter morgenmaden og kører mod Andong. Det er en flot køretur, der fører os igennem frodige landområder med rismarker. Dagens første mål er det buddhistiske Hainsa tempel, der ligger omgivet af skovklædte bakker i Gaya National Park. Templet huser en enestående litterær skat bestående af mere end 80.000 gamle træblokke med buddhistiske skrifter.

Frokosten nydes på en lokal restaurant, inden eftermiddagen byder på et besøg i landsbyen HaHoe, der er et levende frilandsmuseum. Byen har en tusind år lang historie, og når man går i de idylliske gader flankeret af traditionelle stråtækte huse eller langs den bugtende flod, er det let at føle sig adskillige århundreder tilbage i tiden. Byen er UNESCO-fredet som en vigtig del af verdens kulturarv. HaHoe er dog en levende by med beboere, der stolt fører årtusindgamle håndværkstraditioner videre.

I HaHoe besøger vi også det fine, lille maske-museum, hvor vi får en introduktion til Koreas rige kultur indenfor masker.

Dernæst går turen det sidste stykke til hotellet i Andong, hvor vi spiser middag sammen.

Området omkring Andong har i århundreder været hjemsted for konfucianismen i Korea. Denne oldgamle kinesiske filosofi, der fokuserer på hierarki og harmoni, er stadig meget indflydelsesrig i Østasien, og koreanerne selv kalder Andong for

hovedstaden for den koreanske folkesjæl.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Andong

Dag 11 Bjerglandskaber i Seoraksan nationalparken

Fra Andong fortsætter vi mod nationalparken Seoraksan, der byder på nogle af de smukkeste bjerglandskaber i Sydkorea. Her hæver forrevne klippeformationer sig over skovklædte bjergskråninger og skaber et landskab, der er som taget ud af en eventyrfilm. Varme kilder pibler op af undergrunden, mens vandfald andre steder sender kaskader af vand gennem skoven. Stier snor sig på kryds og tværs til flotte udsigtspunkter, og med held får vi måske øje på nogle af de fugle, der lever i parken.

Vi tager en vandretur i nationalparken og udforsker den smukke natur. De, der ikke har lyst til vandreturen, kan tage med kabelbane op til udsigtspunktet Gwongeumseong Fortress, hvorfra der er et fantastisk vue ud over de klippefyldte landskaber (ca. 15 USD - ikke inkluderet i rejsens pris).

Vi har én overnatning ved Seoraksan nationalparken.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag.

Overnatning: Seoraksan national park

OBS: På rejserne 21. marts 2024 og 10. oktober 2024 bliver programmet dag 11 og 12 byttet rundt, så I besøger grænsen til Nordkorea først og Seoraksan bagefter. Dette skyldes, at DMZ-museet er lukket om mandagen.

Dag 12 Grænsen til Nordkorea og tilbage til Seoul

Efter morgenmaden kører vi mod Seoul. Men inden vi kommer så langt, stopper vi ved den såkaldte DMZ (demarkationsgrænsen), der er ingenmandslandet mellem Nord- og Sydkorea og den kolde krigs sidste udpost. Her mærkes

konsekvenserne af den officielt uafsluttede Koreakrig allerstærkest. Krigen mellem Nord- og Sydkorea er officielt stadig pågående, der hersker blot våbenhvile. Det fornemmer man tydeligt ved grænsen, der sandsynligvis er den bedst bevogtede grænse i hele verden. Vi besøger Goseong Unification Tower, hvorfra vi kan kigge ind i Nordkorea, og vi hører meget mere om konflikten på DMZ museet.

Vi er fremme i Seoul sidst på eftermiddagen. Om aftenen spiser vi afskedsmiddag sammen på en god restaurant.

Måltider: Morgenmad og afskedsmiddag

Overnatning: Seoul

Dag 13 Seoul på egen hånd og afrejse

Dagen er fri til at udforske Seoul på egen hånd, indtil det er tid at køre mod lufthavnen.

Mulighederne er mange, og rejselederen er naturligvis behjælpelig med råd og vejledning. Besøg eksempelvis det store tempelkompleks Jogye-sa eller pladset Changdeokgung. Du kan også genbesøge nogle af de områder, vi besøgte først på rejsen. Det kunne være Insadong med sine små butikker og gallerier eller den historiske bydel Bukchon, hvis labyrint af smågyder er fyldt med traditionelle hanok-huse. Du kan også opleve moderne arkitektur ved Dongdaemon Design Plaza eller få luftet kreditkortet i byens shoppinggader og markeder. Seoul byder desuden på adskillige fine parker samt et væld af museer om alt fra Korea-krigen over traditionel medicin til moderne kunst. Især nationalmuseet er besøg værd. Eller hvad med en tur til bydelen Gangnam for at se, hvordan Seoul mere velhavende indbyggere lever?

Check out fra værelserne er ved middagstid, men vi kan stille kufferterne i receptionen. Vi mødes på hotellet på det aftalte tidspunkt og kører mod lufthavnen, hvor hjemrejsen begynder.

Måltider: Morgenmad

Dag 14 Ankomst til Danmark

Vi ankommer til Danmark midt på formiddagen.

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København-Seoul t/r
- 10 nætter på gode turistklasse- og førsteklasses hoteller i delt dobbeltværelse.
- Tempelophold i kønsopdelte fællesværelser med helpension (dag 5). Singleværelser og dobbeltværelser er ikke muligt denne nat.
- 5 dage med helpension, 2 dage med kvartpension og halvpension de øvrige dage.
- Kørsel med metro i Seoul på byrundtur dag 3 og 4.
- Kørsel i bus med aircondition
- Udflugter og entréudgifter i henhold til program
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide
- Drikkepenge til guide og chauffører (ca. 450 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 6,300 kr.)
- Afbestillings- og rejseforsikring

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Vigtig information

Vi går en del på denne rundrejse som del af sightseeing. Især i Seoul, hvor det ofte er hurtigere at gå end at tage offentlig transport eller bus. Derfor er det vigtigt at være godt gående for at få det fulde udbytte af rejsen.

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
23. March - 05. April 2025	29,990.00 kr.	Ib Larsen
13. April - 26. April 2025	31,990.00 kr.	(Afventer rejseleder)

Dette dokument er genereret den 11/21/2024

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS