

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Det ukendte Nordgrækenland

Bjerglandsbyer, kongegrave og vild natur

Det ukendte Nordgrækenland

Rejs med dybt ind i det afsidesliggende hjørne af Grækenland, hvor turister er et sjældent syn, og livet går sin vante gang i de små landsbyer i Rodopi-bjergene omgivet af vild natur.



5 gode grunde til at rejse til Grækenland med Viktors Farmor:

- Nyd 3 døgn i den charmerende by Xanthi for foden af Rodopi-bjergene
- Udforsk de imponerende drypstenshuler i Alistrati
- Lad dig betage af stemningen i fiskerlandsbyen Porto Lagos og ved det flydende kloster på Vistonida-søen
- Besøg de særprægede pomak-landsbyer
- Oplev rige guldfund i kongegraven i Vergina

Dagsprogram

Dag 1 Ankomst til Xanthi

Vi flyver til Thessaloniki i det nordlige Grækenland, hvorfra der er ca. 2,5 timers kørsel til byen Xanthi, der er vores base de første 3 nætter. Efter indkvartering tager vi på en kort orienteringstur. Xanthi er en meget charmerende by fyldt med atmosfære og en smuk beliggenhed for foden af Rodopi-bjergene.

Floden Kosynthos løber gennem byen og deler den i to. I den vestlige del har vi både den gamle bydel og den mere moderne bydel, og i den østlige del er der et grønt naturmiljø. Den gamle bydel i Xanthi er kendt for sine brostensbelagte gader og stræder samt for sin karakteristiske arkitektur, hvor vi både har mange byzantinske kirker og flere osmanniske moskéer. Desuden prydes byen af fornemme neoklassiske palæer opført af velhavende græske købmænd, der i det 18. og 19. århundrede blev særdeles rige på handel med tobak og bomuld.

Måltider: Aftensmad

Overnatning: Xanthi

Dag 2 Ruinbyen Abdera og byvandring i Xanthi

Om formiddagen kører vi til Abdera. En tur på ca. en halv time. Abdera var en blomstrende by i oldtiden på grund af sin strategiske beliggenhed, der gjorde det muligt at kontrollere to store vejpassager - en ad Nestos-floden og en anden gennem bjergene nord for Xanthi. Endvidere var der havvejen, som fra Troja førte til den thrakiske og derefter den makedonske kyst.

Omkring 6 km syd for det moderne Abdera ligger ruinerne af den antikke by. Oldtidsbyen var beboet i det 7. århundrede f.Kr., men blev plaget af invasioner, indtil den blev forladt i det tidlige 4. århundrede e.Kr. Vi kan kun gå langs omkredsen af de udgravede områder, hvilket gør det lidt svært at se detaljerne. Men vi ser en del af bymuren såvel som den velordnede byplan og en brolagt gårdhave til et romersk hus.

Vi besøger desuden stedets fine lille arkæologiske museum, der udstiller fund fra byen med fokus på dagligdagen. Her ses f.eks. medicinske redskaber og lerfigurer lavet på et værksted i byen. Museet fremhæver også den indfødte søn Dimokritos: en berømt rejsende filosof fra det 5. århundrede f.Kr., som foreslog en atomteori om stof. På museets overetage ses rekonstruktioner af udgravede grave.

Om eftermiddagen går vi på byvandring i Xanthi, hvor vi blandt andet besøger det interessante folkloremuseum, der har til huse i et smukt palæ fra renæssancen. Palæet tilhørte familien Kougioumtzoglou, der var berømte tobakshandlere, og er flot restaureret. Loftmalerierne og vægmalerierne er et særligt højdepunkt. Især ét rum har nogle fantastiske trompe l'oeil-scener, der får malerierne til at se meget livagtige ud.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Xanthi

Dag 3 En dag i Rodopi-bjergene med traditionelle landsbyer

Vi begiver os ud i Rodopi-bjergenes storslåede, grønne landskab. Landsbyerne her er pomakkiske og hjemsted for en særlig tobaksdyrkende muslimsk etnisk gruppe, der har bevaret sin unikke identitet i mange århundreder. Pomakkerne betegnes som græsk-muslimere, og alle skal undervises i tyrkisk, selvom deres modersmål er pomak. Men i de her afsides bjerglandsbyer kan vi stadig opleve pomakkernes særlige bygningskunst og skikke, hvilket giver os et indblik i en kultur, man ikke hører meget om.

Vi starter fra landsbyen Sminti og bevæger os derfra ud i de naturskønne områder. Et af kendetegnene ved området er de charmerende, buede stenbroer, kendt som Stamatis broer. Vi håber at kunne gøre holdt ved et par af disse rustikke og imponerende broer, hvoraf den ældste er fra 1500-tallet. Vi ser, hvad dagen bringer.

En af de landsbyer, vi med sikkerhed besøger, er Echinós 30 km nord for Xanthi. Echinós ligger i et smukt bjerglandskab, hvor skinnende minareter

glimter over dalen. Her bor omkring 3.000 mennesker, der har græsk statsborgerskab, taler tre sprog (tyrkisk, pomak og græsk), praktiserer islam og føler sig lidt fremmedgjort fra resten af det græsk-ortodokse flertal i Grækenland.

Vi har mulighed for at møde lokalbefolkningen ved et besøg i det lokale kaffehus i ottomansk stil, hvor mange af den ældre generations mænd tilbringer dagene med at nippe til kaffe, ryge cigaretter og løse verdens problemer.

Fra Echinós fortsætter vi til landsbyen Therma, hvor der er helbredende, varme kilder med temperaturer mellem 37 og 50 grader. Vi har mulighed for at bade i de varme kilder, så medbring badetøjet.

Frokosten er for egen regning, som vi indtager i Thermes.

Vi vender derefter retur til Xanthi, hvor resten af dagen er til fri afbenyttelse.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Xanthi

Dag 4 Flamingoer, et flydende kloster og drypstenskulerne i Alistrati

Endnu en spændende dag venter, når vi kører til den lille fiskerlandsby Porto Lagos ca. 25 km fra Xanthi. Stedet er en oase af fred og smuk natur. De to mest markante træk ved Porto Lagos er mængden af lyserøde flamingoer på dens kyster samt klostret Agios Nikolaos, der står højt på en lille ø, hvilket skaber indtrykket af bogstaveligt talt at flyde i vandet.

Tilstedeværelsen af flamingoer skyldes Porto Lagos' geografi. Her er ikke direkte adgang til havet, da en smal slette land adskiller Vistonida-søen fra Det Thrakiske Hav. Det skaber et vådområde, der tiltrækker flamingoerne og et væld af andre fuglearter. Hele 227 fuglearter er registreret i området. Men det er flamingoerne, der tiltrækker sig mest opmærksomhed med deres lyserøde farve, der spejler sig i Porto Lagos' rolige vand.

Klosteret Agios Nikolaos skal vi naturligvis også se nærmere på. Ifølge en legende blev det første kloster bygget omkring 400 e.Kr., da kejser Arcadius ønskede at takke Jomfru Maria for at redde ham efter et skibsforslis. Men den reelle grundlæggelse er nok noget senere. Kirken og klostret ligger særdeles smukt på to små øer, der er forbundet med fastlandet og til hinanden via træbroer.

Efter de smukke naturoplevelser ved søen kører vi til Alistrati, hvor vi skal besøge et af de fineste hulesystemer i Grækenland og Europa. Hulen prydes af flotte stalagmitter og stalaktitter, der er skabt gennem årtusinder af nedsivende kalkholdigt vand. Særlig imponerende er den store hal med hele 8 meter til loftet. Herfra fortsætter vi gennem flere gallerier dybere ind i bjergene. Hulerne blev først opdaget i 1975, og de er endnu ikke fuldt udforskede.

Tilbage i sollyset holder vi frokostpause i Alistrati, inden vi fortsætter til den smukke landsby Stavroupolis, der har mange gamle huse og fine små stræder.

Lidt syd for Stavroupolis ligger den såkaldte makedonske grav, som er et arkæologisk område med et imponerende makedonsk hvælvet gravkammer dateret til omkring år 200 f.v.t. Graven har sandsynligvis været forbundet med en bosættelse 500 meter sydligere. Her har der været stor aktivitet fra ældre jernalder (9.-8. århundrede f.Kr.) og frem til den byzantinske periode. Desværre er graven blevet plyndret på et tidligt tidspunkt, så der blev kun gjort få fund. Men graven i sig selv er et imponerende syn.

Vi kører herefter til Thessaloniki, hvor vi bor de næste 4 nætter.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Thessaloniki

Dag 5 Byrundtur i Thessaloniki med Det Hvide Tårn og det farvestrålende madmarked

Thessaloniki har en lang og farverig historie. Byen blev grundlagt i år 315 før vores tidsregning, og inden længe flokkedes handelsfolk til den nye by. Allerede i romertiden var Thessaloniki et vigtigt knudepunkt, og i den byzantinske og osmanniske periode var byen blevet en af de rigeste og vigtigste handelsbyer i den del af Middelhavet. Det var også en magtfuld by, og under Det Østromerske Kejserrige blev Thessaloniki ofte beskrevet som 'med-hovedstad' sammen med Konstantinopel.

Mange levn fra den rige historie ses stadig rundt om i byen, og ikke mindre end 15 af dem er optaget på UNESCOs kulturarvsliste. Blandt andet byens vartegn, Det Hvide Tårn, der er beliggende på havnefronten. Tårnet beskrives i tekster tilbage fra det 12. århundrede, men den nuværende form er fra Ottomanperioden i 1400-tallet eller starten af 1500-tallet. Nogle historikere mener, at tårnet er designet af den berømte arkitekt Sinan, der står bag en række af de mest prominente bygninger i Istanbul. Vi gør holdt ved tårnet og nyder den smukke udsigt ud over bugten. Men vi får også mulighed for at nyde udsigten den anden vej, når vi står på et udsigtspunkt ved byens gamle fæstningsværk, der har beskyttet Thessalonikis indbyggere siden middelalderen.

Vi slutter byrundturen af med en tur gennem det farvestrålende madmarked med de mange boder.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Thessaloniki

Dag 6 De kongelige grave i Vergina og besøg på vingård

I dag går vi i Alexander den Stores fodspor! Vi kører til et af de vigtigste arkæologiske steder i Grækenland og det vigtigste i det antikke Makedonien: Vergina.

Byen var i oldtiden kendt som Aigai og fungerede som rigets første hovedstad. Adskillige vigtige fund

er gjort her - ikke mindst de rige kongegrave fyldt med gravskatte.

Vi ser rester af det monumentale palads, der er overdådigt dekoreret med mosaikker og malet stuk. Vi oplever også gravpladsen med mere end 300 tumuli (grave), hvoraf nogle stammer fra det 11. århundrede f.Kr. En af de kongelige grave er identificeret som Philip II's, der erobrede alle de græske byer og banede vejen for sin søn Alexander, der senere fik tilnavnet 'den Store'. Philip II og ikke mindst Alexander skabte den første stormagt i Europa, der på sit højeste strakte sig helt til Indien i øst og Egypten i syd. Senere regerede romerske kejsere den østlige del af riget fra dette sted, og i Osmannerriget var Vergina et vigtigt handelscentrum.

Philips grav blev fundet i 1977. Den består af to gravkamre med hvælvinger samt en fornem facade. Efter begravelsen af kongen blev det hele dækket af en stor jordhøj. Fundene fra graven indeholdt bl.a. et 8 kg tungt skrin af rent guld og en fint forarbejdet krans af egeblade ligeledes af rent guld. Desuden var der krigerudstyr såsom skjold, hjelm og benskiner. Alle tingene ser vi på muséet i Vergina.

Efter besøget kører vi til en vingård, hvor vi får en lille rundvisning, der slutter med frokost og vinsmagning.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Thessaloniki

Dag 7 Udflugt til Kerkini-søen

Efter morgenmaden kører vi mod Kerkini, som er et af Europas vigtigste vådområder. Det siges at være et af de bedste steder i Europa for fugleobservation, og mere end 300 forskellige arter er registreret i området.

Vi kan være heldige at støde på flamingoer, pelikaner, ørne og mange andre fuglearter. Men naturen og udsigten over bjergene, de grønne farver og genspejlingen i søen er næsten lige så fantastisk som fuglelivet. Hvis vejret tillader det,

begiver vi os ud på en sejltur på søen for at se nærmere på fuglene.

Kerkini har desuden landets største bestand af vandbøfler, og den mulighed udnytter vi til at få smagt på både kødet og mælkeprodukterne herfra.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Thessaloniki

Dag 8 Fri formiddag og afrejse

Formiddagen er fri til at slappe af og nyde Thessaloniki på egen hånd, inden turen går mod lufthavnen, hvor hjemrejsen begynder.

Måltider: Morgenmad

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København/Thessaloniki retur
- Al transport i bus
- Overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse
- Halvpension - dog kvartpension dag 3 og dag 5 og helpension dag 7. Måltiderne indtages gerne på lokale restauranter/taverner
- Vinsmagning
- Entréudgifter
- Bådtur på Kerkini-søen
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide
- Drikkepenge til chauffør og lokalguide (ca. 240 kr)
- Moms

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 1,900 kr.)
- Afbestillings- og rejseforsikring
- Afrejse fra Billund/Aalborg på forespørgsel og mod tillæg fra 950 DKK

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
12. September - 19. September 2025	13,990.000 kr.	Kirsten Gynther Holm
02. October - 09. October 2025	13,990.000 kr.	Henrik Gaardboe
31. March - 07. April 2026	<i>Afventer pris</i>	(Afventer rejseleder)
04. May - 11. May 2026	<i>Afventer pris</i>	(Afventer rejseleder)

Dette dokument er genereret den 4/2/2025

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS