

# *Viktors Farmor*

WORLDWIDE EXPEDITIONS



## **Sydamerika på tværs**

Rejs til Chile og Argentina med en afstikker til Brasilien

## Sydamerika på tværs

Oplev det ypperste af sydkuglens natur: Iguazú-vandfaldene, majestætiske vulkaner og endeløse vidder. Mærk atmosfæren i de livlige hovedstæder Santiago og Buenos Aires, og mød kontrasterne på øen Chiloé med pælehytter, trækirker og pingviner.



### 5 gode grunde til at rejse til Sydamerika med Viktors Farmor:

- Se Iguazú-vandfaldene både fra den brasilianske og argentinske side
- Oplev den magiske ø Chiloé med pælehytter, trækirker, markeder og fiskerlandsbyer
- Besøg Chiles ældste nationalpark, Perez Rosales, med smukke vandfald
- Tag på vandretur over lavamarkerne ved Osorno-vulkanen
- Opdag Søhøjlandet, hvor vi får den 7. bedste udsigt i verden fra Campanario-bjerget

## Dagsprogram

### Dag 1 Afrejse mod Chile

Vi flyver fra Kastrup Lufthavn, medmindre andet er angivet.

### Dag 2 Santiago: Byrundtur til Plaza de Armas og kunstnerbyen Bellavista

Efter indkvartering og hvil på hotellet tager vi på en byrundtur i Santiago, hvor vi får de første indtryk af både den historiske del af byen og de mere moderne kvarterer.

Vi starter med at besøge regeringsbygningen La Moneda og vandrer en tur i gågaderne Huérfanos og Ahumada. Vi giver os god tid på den berømte Plaza de Armas, der er omgivet af historiske bygninger, bl.a. katedralen. På pladsen er der et livligt folkeliv omkring det store springvand. Her ses hyppigt kunstnere, der udstiller deres seneste værker.

Vi kører vi over til Bellavista og Providencia. De to livlige kvarterer byder hver især på en unik atmosfære. Bellavista er kendt for sine farverige gader, bohemeagtige cafémiljø og kunstgallerier, samt det berømte San Cristóbal-bjerg. Providencia, der ligger lige ved siden af, er et mere moderne og velhavende område, med brede boulevards, shoppingmuligheder og et væld af restauranter.

*Måltider: Aftensmad*

Overnatning: Santiago

### Dag 3 Fly til søhøjlandet med tysk arkitektur

Om morgenen kører vi til lufthavnen for at flyve til havnebyen Puerto Montt, der ligger i søhøjlandet.

Efter frokost besøger vi det livlige fiskemarked og den gamle bydel med bl.a. en kirke, som blev bygget i 1856. Hvis der er tid til det, kører vi til et udkigspunkt, hvor vi får en flot udsigt ned over byen og havnen. Herfra kører vi den korte vej til Puerto Varas, hvor vi overnatter.

Puerto Varas blev dannet i midten af 1800-tallet af tyske immigranter. Her er træhuse bygget i traditionel tysk arkitektur og den smukke trækirke Iglesia del Sagrado Corazón de Jesus. Byen ligger lige ned til Llanquihue-søen med en fantastisk smuk udsigt over til både Osorno- og Calbuco-vulkanerne. Vi går en kort tur i den hyggelige by.

*Måltider: Morgenmad og frokost*

Overnatning: Puerto Varas

### Dag 4 Sejlads til Chiloé - pingviner og søløver

Vi kører ud til færgelejet for at sejle til øen Chiloé. Det er en sejltur på ca. 30 minutter. Der er chancer for at se både søløver og delfiner undervejs.

Vi går i land og kører nu til Ancud-bugten. Den lille by Ancud har et spændende frugt- og fiskemarked, og hvis muligt besøger vi desuden det lokale museum. Vores lokalguide fortæller om myterne og historien om Chiloé samt giver en fin introduktion til livet som det leves på denne helt magiske ø.

Vi kører nu videre på grusvej til stillehavskysten. Vi sejler i små både ud til to små øer, hvor både Humboldt-pingviner og Magellan-pingviner yngler. I små både kommer vi tæt på nogle af pingvinerne. Der er også mulighed for at se søløver, pelikaner m.m.

Frokosten spiser vi på en lille lokal restaurant på stranden. Sidst på eftermiddagen kører vi til Castro, hovedbyen på Chiloé, hvor vi overnatter på hotel.

NB: Pingviner kan normalt kun ses fra november til marts.

*Måltider: Morgenmad og frokost*

Overnatning: Castro



## Dag 5 Pælebyen Castro og en lille fiskerlandsby

Formiddagen bruger vi på en lille byrundtur i Castro. Her skal vi se de traditionelle palafitos, der er hytter bygget på pæle. Vi ser også den majestætiske trækirke, der er på UNESCO's liste over verdens kulturarv.

På vores slentretur gennem byen kommer vi også forbi markedet, hvor der bl.a. sælges uldprodukter og kunsthåndværk, der er produceret på øen.

Om eftermiddagen kører vi til den nordlige del af øen til fiskerlandsbyen Dalcahue. Der er en helt speciel atmosfære i den lille fiskerby med de rustikke huse og traditionelle fiskerbåde. Sidst på eftermiddagen sejler vi tilbage til fastlandet.

Vi har to overnatninger i Puerto Varas.

*Måltider: Morgenmad og frokostmadpakke*

Overnatning: Puerto Varas

## Dag 6 Nationalparken Vicente Perez Rosales og Osorno-vulkanen

En dag med store naturoplevelser venter os. Vi kører til Vicente Perez Rosales, som er den ældste nationalpark i Chile og grundlagt i 1926.

På vejen gør vi holdt ved vandfaldet Petrohué. Herfra vandrer vi ad en sti til forskellige andre smukke vandfald - nogle af dem nærmest krystalgrønne i farven.

Derefter kører vi til Osorno-vulkanen (1300 m.o.h.), hvor vi tager på en ca. 3 km vandretur over lavamarkerne (akkumuleret højdemeter: 250 m.). Herfra er der imponerende udsigter over Llanquihue-søen. På en klar dag kan vi se Stillehavet.

Efter vandringen er der tid til frokost og lidt afslapning på det hyggelige cafeteria helt oppe ved snegrænsen. Der vil være udsigt til søen "Todos Los Santos" samt flere snedækkede vulkaner.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til vores

hotel i Puerto Varas.

*Måltider: Morgenmad og frokost*

Overnatning: Puerto Varas

## Dag 7 Mod Bariloche og Argentina

I dag krydser vi grænsen til Argentina, og køreturen varer ca. seks timer. Det er en smuk rute, der byder på mange flotte udsigter til søer og bjerge. Vi ankommer til San Carlos de Bariloche, der ligger ved bredden af Nahuel Huapi-søen og omgivet af sneklædte Andesbjerge. Byen er kendt for sin argentinske alpe-idyl og sit chokoladehåndværk. Her mødes europæisk arkitektur og sydamerikansk natur i en sjælden kombination.

Efter ankomst spiser vi frokost. Om eftermiddagen tager vi på en kort byrundtur i Bariloche.

Vi har tre overnatninger på hotel nær søen.

*Måltider: Morgenmad og frokostmadpakke*

Overnatning: Bariloche

## Dag 8 De 7 søers land

Dagen byder på en af de smukkeste køreture i Argentina. Vi passerer skove, søer, floder og vandfald i "De 7 søers land". Vi kører ad kurvede veje langs med søerne og stopper undervejs for at nyde de mange smukke udsigter.

Vi besøger San Martin de los Andes, der ligger ved foden af Andesbjergene i en smuk dal omgivet af bjerge ved den østlige ende af Lácarsøen. Den hyggelige by er præget af en alpin byggestil med nydelige blomsterhaver.

Vi kommer også forbi nationalparken Lanin, der ligger for foden af vulkanen af samme navn, helt op mod grænsen til Chile. Vartegnet for området er den 3.776 meter høje vulkan Lanin, der med form som en omvendt vaffel og sne på toppen er let genkendelig. Den udslukte vulkan kan ses vidt omkring.

Vi finder et sted med en god udsigt undervejs og

nyder vores medbragte frokostmadpakker.

*Måltider: Morgenmad og frokostmadpakke*

Overnatning: Bariloche

## **Dag 9 Campanario-bjerget og Argentinas Schweiz**

Vi starter dagen med at køre til Campanario-bjerget, hvor vi tager med stolelift op på bjerget. National Geographic har udnævnt udsigten fra det lille bjerg til at være den 7. bedste udsigt i verden! Vi nyder udsigten på toppen og tager efterfølgende med stolelift ned igen.

Vi kører nu ud til et smukt naturområde, også kaldet "Switzerland of Argentina". Her tager vi på en vandretur gennem flotte skovstrækninger med imponerende panoramaudsigter, der dukker frem hist og her.

Først på eftermiddagen er vi tilbage i Bariloche og har resten af dagen fri på egen hånd til at nyde byen. Vi mødes om aftenen til aftensmad på hotellet.

*Måltider: Morgenmad og aftensmad*

Overnatning: Bariloche

## **Dag 10 Fly til Puerto Iguazú**

Om formiddagen kører vi til lufthavnen for at flyve via Buenos Aires til Puerto Iguazú. Efter ankomst kører vi til grænsen og fortsætter til Foz do Iguacu.

Vi har to overnatninger på hotel i Foz do Iguacu.

*Måltider: Morgenmad og aftensmad*

Overnatning: Foz do Iguacu

## **Dag 11 Vandringer ved Iguazú i Argentina**

Vi skal på heldagstur på den argentinske side af Iguazú-vandfaldene. Her kommer vi endnu tættere på faldene.

Ved det 90 m. høje fald "Djævlens Gab" føler vi de

stærke vandstænk på huden, og oftest ser vi de store regnbuer i luften. Her på stedet vælter der 1.500 m<sup>3</sup> vand ud over kanten i sekundet.

Den første vandretur, vi skal på, er en 500 m lang sti, hvor vi ovenfra ser faldene Two Sisters, Bosseti, Adam and Eve, Bernabe Mendez, Mbiguá og San Martín.

Derefter skal vi på en vandring nedenfor vandfaldene. Der er nok at se på i de smukke områder.

Vi vender herefter tilbage til vores hotel.

*Måltider: Morgenmad og frokostmadpakke*

Overnatning: Foz do Iguacu

## **Dag 12 De imponerende vandfald set fra Brasilien**

I dag oplever vi de fantastiske vandfald fra den brasilianske side. Der er 270 fald i tre kilometers bredde og et fald på ca. 80 m. Faldene er bredere end Victoria Falls og højere end Niagara Falls.

Vandet falder smukt mellem brune klipper og grøn regnskov, og alt er indrammet af Iguazú-nationalparkens 185.000 ha. Vi tager på en vandretur, der starter fra Das Cataratas Hotel og slutter i canyonen ved Devil's Throat (Djævlens Gab). Det er en vandring på ca. en time.

Tilbage i Foz do Iguacu spiser vi en sen frokost, inden vi kører til lufthavnen for at flyve til Buenos Aires.

*Måltider: Morgenmad og frokost*

Overnatning: Buenos Aires

## **Dag 13 Buenos Aires' pladser og kvarterer med tangomusik**

Buenos Aires er en charmerende blanding af en kosmopolitisk aristokratisk by med atmosfære som i de europæiske hovedstæder og en latinamerikansk farverig og pulserende livsrytme. Det er denne blanding, der gør byen så original og levende.

I dag ser vi nærmere på den farverige og fascinerende by. På vores byrundtur oplever vi 9. de Julio Avenue, verdens bredeste boulevard, vi ser den store plads, Plaza de Mayo, samt regeringsbygningen Casa Rosada, domkirken og parlamentet.

Vi skal også en tur i forskellige, interessante bydele: San Telmo, hvor der spilles tangomusik i gaderne, og La Boca med de små farvestrålende huse. Vi ser desuden Palermo-parkerne og Recoleta, som er byens mest elegante kvarter.

Om aftenen ser vi et legendarisk tangoshow, mens vi nyder en dejlig middag.

*Måltider: Morgenmad og aftensmad*

Overnatning: Buenos Aires

## **Dag 14 Adios Argentina og hjemrejse**

Formiddagen er fri til på egen hånd at udforske Buenos Aires' mange farverige og smukke kvarterer.

Rejselederen har flere gode forslag til både sightseeing og shopping.

Vi kører herefter til lufthavnen, hvor hjemrejsen begynder.

*Måltider: Morgenmad*

## **Dag 15 Ankomst til Danmark**

Vi lander i København efter en dejlig rejse.

## Information om rejsen

### Prisen inkluderer

- Fly København/Santiago
- Returfly Buenos Aires/København
- Indenrigsfly: Santiago/Puerto Montt, Bariloche/Buenos Aires/Iguazu og Iguazu/Buenos Aires
- Hotelophold med morgenmad
- Halvpension (enten frokost/frokostmadpakke eller aftensmad)
- Udflugter, entréudgifter og parkafgifter ifølge programmet
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguider
- Drikkepenge til chauffører og lokalguider (ca. 475 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

### Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 7,390 kr.)
- Rejse- og afbestillingsforsikring

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

## Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
11. November - 25. November 2025	38,990.000 kr.	Lise Josefsen Hermann



**Dette dokument er genereret den 4/2/2025**

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid [www.viktorsfarmor.dk](http://www.viktorsfarmor.dk) for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

***Viktors Farmor***  
WORLDWIDE EXPEDITIONS