

Viktors Farmor

WORLDWIDE EXPEDITIONS



Sydkorea og Japan

Fra neonoplyste Seoul til Japans kejserby Kyoto

Sydkorea og Japan

Forskellene er store mellem to de asiatiske lande, selvom afstanden er kort. Vi rejser tilbage i tiden til religiøse templer, bliver badet i neonlys, finder ro i bambusskove og dykker ned i landenes dybe historier og unikke køkkener.



5 gode grunde til at rejse til Sydkorea og Japan med Viktors Farmor:

- Oplev kejserpaladser, neonlys og storbyliv i topmoderne Seoul
- Kig ind over grænsen til Nordkorea - en af de stærkest bevogtede grænser
- Overnat i et aktivt tempel midt i naturen
- Udforsk kejserbyerne Gyeongju i Sydkorea og Kyoto i Japan
- Dyk ned i de unikke lokale køkkener på markedet i Seoul og i Kyoto

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra København

Fra Danmark flyver vi mod Sydkorea.

Måltider: På flyet

Dag 2 De første indtryk af Seoul

Efter et flyskifte fortsætter vi til Sydkoreas hovedstad Seoul, hvor vi bydes velkommen af vores sydkoreanske lokalguide. At Seoul er en topmoderne storby, der har rundet de 10 mio. indbyggere, fornemmes allerede på turen fra lufthavnen.

Men Sydkoreas sprudlende hovedstad har også en anden side. Seoul har været beboet i over 2.000 år, og mange steder i byen ser vi beviser på dens imponerende historie. Blandt de funkulende neonlys og moderne skyskrabere gemmer der sig hyggelige smågader med traditionelle huse og små butikker. Her og der ses smukke templer og paladser, og på byens museer fremvises fantastiske levn fra Sydkoreas oldgamle kultur.

Vi indlogeres for de kommende 4 nætter på et godt hotel i hjertet af byen. Alt efter ankomsttidspunktet kan det være, at vi går en tur eller tager hul på sightseeing allerede i dag. Ankommer vi sidst på dagen, gemmer vi det til morgen.

Vi afrunder dagen med middag på en lokal restaurant, hvor vi får de første indtryk af det unikke sydkoreanske køkken.

Måltider: På flyet og aftensmad

Overnatning: Seoul

Dag 3 Kejserpalads og hyggelige bydele i Seoul

Vi bruger hele dagen til at udforske Seoul med dens moderne offentlige transportsystem. Det er den hurtigste måde at komme rundt, og så får vi samtidig et indtryk af hverdagslivet i storbyen.

Vi starter ved det 600 år gamle palads

Gyeongbokgung, hvorfra kejseren og hans administration regerede landet, indtil japanske styrker angreb paladset i 1592. Vi går en tur i paladset og de omkringliggende parker og får et indblik i de overdådige omgivelser, kejserens familie i sin tid omgav sig med. Vi besøger også det nærliggende Museum for Folkehistorie, inden det er tid til frokost på en lokal restaurant.

Efter frokost fortsætter vi til bydelen Bukchon, hvor omkring 900 af de traditionelle hanok-huse er bevaret. Det er et hyggeligt område, der giver et godt indtryk af, hvordan byen må have set ud for 100 år siden.

Vi fortsætter til et andet hyggeligt område, Insadong, der er kendt for sine caféer, gallerier og små butikker. Her er der mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd og nyde folkelivet, inden dagen slutter med middag på en lokal restaurant i universitetskvarteret Hongdae.

Efter middagen går vi en tur i Hongdae for at opleve den moderne, sydkoreanske ungdomskultur. Det er ikke ualmindeligt at se håbefulde unge bands spille K-pop på gaden med drømmen om at blive morgendagens stjerner.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Seoul

Dag 4 Madmarked, neonlys og nationalmuseet

Vi har endnu en hel dag til at udforske Seouls mange seværdigheder, og igen i dag gør vi det med metro, så vi nemt kan komme rundt i storbyen. Vores første stop er det smukke palads Changdeok fra 1300-tallet, der i dag er optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Paladset er blevet ødelagt og genopbygget flere gange op gennem historien, hvor det fungerede som det officielle kejserlige hof frem til 1868. Koreas sidste kejser, Sunjong, boede i paladset frem til sin død i 1926.

Vi hører mere om Koreas rige historie på Nationalmuseet, der bugner af uvurderlige skatte. Fra buddhistiske malerier og keramik til guldsmykker og stenstatuer.

Efter frokost på en lokal restaurant forsætter vi til det hektiske madmarked Gwangjang, hvor vi får en introduktion til de mange eksotiske ingredienser, der indgår i Sydkoreas unikke køkken.

Fra markedet fortsætter vi til et af de bedste byfornyelsesprojekter i Seoul i mange år: Langs kanalen Cheonggyecheon har man skabt et hyggeligt miljø, der hurtigt er blevet et populært mødested for byens lokale. Når mørket sænker sig over Seoul, slutter vi dagen i Myeong-dong eller et andet lignende område, hvor de travle handeleggader ligger badet i neonlysets skær.

Middagen er i aften på egen hånd, men du er naturligvis velkommen til at følges med rejselederen ud at spise, hvis du ønsker det.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Seoul

Dag 5 Kig ind i Nordkorea

Når man er i glitrende, moderne Seoul, er det svært at forestille sig, at der blot er en kort køretur mod nord findes en helt anden verden. Vi får et smugkig ind i det lukkede Nordkorea på dagens tur til den såkaldte DMZ (demarkationsgrænsen), der er indgangslandet mellem Nord- og Sydkorea.

Krigen mellem Nord- og Sydkorea er officielt stadig i gang. Der hersker blot våbenhvile. Det fornemmer man tydeligt ved grænsen, der er en af de stærkest bevogtede grænser i hele verden. Vi ser også en af de tunneller, som nordkoreanerne har gravet under grænsen for at kunne udføre et overraskelsesangreb på de sydkoreanske soldater bagfra.

Tilbage i Seoul er resten af dagen og aftenen fri til egne eventyr.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Seoul

Dag 6 Lyntog, Haeinsa-templet og kejserbyen Gyeongju

Vi forlader Seoul fra morgenstunden og kører med lyntoget KTX til byen Daegu. Her holder en bus klar til at køre os til det buddhistiske tempel Haeinsa, der ligger smukt mellem skovklædte bakker i Gaya National Park. Templet er en af de vigtigste helligdomme i Sydkorea. Ikke mindst fordi de gamle tempelbygninger huser en enestående litterær skat bestående af mere end 80.000 træblokke med buddhistiske skrifter.

Efter frokost og besøget i Haeinsa-templet fortsætter vi til endnu et af rejsens kulturelle højdepunkter: Koreas gamle kejserby Gyeongju. I næsten 1.000 år fra år 57 f.Kr. til 935 e.Kr. regerede Stilla-dynastiet herfra, og hele området er så fyldt med historie, at Gyeongju ofte kaldes "museet uden vægge". Rundt om hvert hjørne gemmer der sig templer, Buddha-statuer, pagoder eller gravmæler. Det har naturligvis sikret byen en plads på UNESCO's kulturarvsliste.

Vi starter ved Silla-dynastiets gamle gravhøje i Tumuli Park. Det var Silla-dynastiet der som det første forenede den koreanske halvø i ét rige, og mange koreanere anser Stilla-perioden som den koreanske kulturs guldalder. Hele 23 kongegrave er fundet ved Tumuli Park, og mange af dem har vist sig at indeholde fantastiske skatte. Nogle af genstandene oplever vi på Gyeongju National Museum, inden turen går til hotellet i Gyeongju. Aftenen er fri til at nyde Gyeongju på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Gyeongju

Dag 7 Buddhistiske helligdomme og overnatning i et tempel

Om formiddagen oplever vi det mægtige Bulguksa-tempel, der er en af de vigtigste helligdomme i den koreanske buddhisme. Templet ligger smukt omgivet af fyrtræer lidt udenfor byen og huser adskillige af Sydkoreas nationalskatte. Heriblandt stenpagoderne Dabotap og Seokgatap, broerne op til templet samt to forgyldte bronzestatuer af

Buddha.

Fra Bulguksa fortsætter vi højere op i bjergene til det næsten 1.300 år gamle buddhistiske huletempel Seokguram, der gemmer på flotte og meget gamle skulpturer.

Efter en velfortjent frokost på en lokal restaurant kører vi til nationalparken af samme navn. Her mellem klipper og træklædte skråninger ligger templet Golgusa, hvor vi indlogeres for natten.

Resten af dagen følger vi livet i templet og nyder de skønne omgivelser. Vi deltager i dagens ceremonier og spiser i templet. Natten tilbringes i fællesværelser, der er kønsopdelte. Forholdene er spartanske, men oplevelsen af at bo i et aktivt tempel midt i naturen opvejer til fulde den manglende komfort.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Golgusa-templet

Dag 8 Morgen i templet og mod Busan ud til havet

Dagene starter tidligt i et buddhistisk tempel, så vi har god tid til at nyde morgenstemningen og livet i templet, inden vi tager afsked med munkene og fortsætter mod Sydkoreas næststørste by Busan.

På vejen gør vi holdt ved templet Haedong Yonggungsa, der ligger dramatisk på de yderste klipper ud til havet. Vel fremme i Busan besøger vi FN-kirkegården, hvor 2300 faldne fra Korea-krigen ligger begravet.

Helt andre oplevelser venter os på Busans hektiske fiskemarked, Jagalchi. Markedet er en særdeles farverig affære, hvor fisk, skaldyr og alle mulige andre skabninger fra havets dyb er lagt til skue for potentielle købere.

Busan ligger flot ud til havet, så vi kigger forbi den smukke halvmåneformede strand Haeundae Beach for at nyde udsigten over vandet og byen. Her ligger også det moderne byggeri APEC House, der blev opført til at huse et topmøde i 2005. Vel fremme på hotellet er resten af dagen og aftenen til

fri disposition. Busan er storby, så der er masser af restauranter at vælge imellem.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Busan

Dag 9 Med båd til Japan og videre til Hiroshima

Vi står tidligt op for at tage hurtigfærgen fra Busan til Fukuoka på den japanske ø Kyushu. Turen tager omkring tre timer, så allerede ved frokosttid kan vi gå i land i Japan.

Her bliver vi budt velkommen af vores japanske chauffør og lokalguide, og inden længe kan vi sætte os til rette i bussen med kurs mod Hiroshima. Fra bussen får vi de første indtryk af Japan, der på mange måder er meget anderledes fra Sydkorea.

Sidst på eftermiddagen er vi fremme i Hiroshima, hvor vi indlogeres på vores hotel for de kommende to nætter. Verdens første atombombe faldt over Hiroshima den 6. august 1945. Bomben ødelagde stort set alt i en radius af to kilometer. Men fra ruinerne er genopstået en travl, moderne storby, der i dag står som synonym med fred. Vi får de første indtryk af byen om aftenen, når vi spiser middag sammen på en lokal restaurant i gåafstand fra hotellet.

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: Hiroshima

Dag 10 Tempeløen Miyajima og mindepark for atombomben

Vi har hele dagen til at udforske Hiroshima. Først tager vi på en kort sejltur til den lille ø Miyajima i bugten ud for byen, som har været et helligt sted i Shinto-religionen siden tidernes morgen. Faktisk var øen tidligere så hellig, at almindelige mennesker ikke måtte betræde den. Derfor byggede man et tempel, der stod halvvejs på pæle ude i vandet, så pilgrimme kunne sejle til templet, uden at gå i land på selve øen.

For at markerer indgangen til templet, lod man en

mægtig orange torii-port opføre ude i vandet, som pilgrimmene kunne sejle igennem på vejen til templet. Porte som denne står ved indgangen til shintotempler overalt i Japan, men at den står i vandet er usædvanligt – og meget fotogent. Faktisk mener japanerne selv, at Miyajima er blandt de 3 smukkeste steder i Japan.

I dag må vi heldigvis gerne gå i land på øen, hvor vi tilbringer en god del af dagen. Vi ser naturligvis både porten og hovedtemplet, og der bliver tid til frokost på egen hånd i øens hyggelige lille by. Her er det ikke ualmindeligt at se tamme hjorte gå frit omkring i gaderne. Japanerne anser hjorte for at være budbringer fra guderne, og de hellige dyr udnytter den ophøjede status til fulde.

Vi tager også svævebanen op til toppen af øens bjerg ved navn Misen (535 meter over havet), hvorfra vi har en meget flot udsigt over kysten, Hiroshima og bugten. Fra toppen fører en vandresti forbi adskillige helligdommen tilbage til byen. Eller man kan tage svævebanen ned igen og bruge tiden på at udforske byens butikker, templer og caféer.

Tilbage i Hiroshima på fastlandet besøger vi Peace Memorial Park, der er bygget til minde om atombomben og dens ofre. Det er en følelsesladet oplevelse at gå blandt mindesmærkerne lige der, hvor bomben sprang – og følelserne bliver ikke mindre, når vi besøget museet, der fortæller historien om den skæbnesvangre dag, der ændrede historiens gang.

Vi afslutter dagen med middag på en lokal restaurant.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Hiroshima

Dag 11 Samuraiborgen i Himeji og lyntog til Kyoto

I dag skal vi køre med det berømte japanske lyntog Shinkansen, og her må vi ikke medbringe kufferter. Vores bagage bliver derfor afhentet på hotellet om morgenen og sendt med kurér-service til Kyoto, hvor vi får den i morgen. Så det er en god ide at medbringe en lille taske til fornødenheder det

kommende døgn's tid.

Snart suser vi afsted med knap 300 kilometer i timen gennem de frodige japanske landskaber. Blot en time senere triller toget ind på stationen i Himeji, der er hjem for den største og flotteste af Japans originale borge. Himeji-borgen er ikonisk for Japan, og den har været brugt som kulisse i utallige film og TV-serier. De elegante linjer og svungne tagrykke får borgen til at ligne et palads. Men det skal man ikke lade sig snyde af. Borgen er et nøje udtænkt militært forsvarsværk fyldt med finurlige detaljer, der skulle gøre det svært for fjenden at trænge ind.

Ved siden af borgen besøger vi den fine japanske have Koko-en, der er anlagt efter principper fra Edo-perioden. Der er også tid til frokost på egen hånd i Himeji, inden vi igen sætter os til rette i Shinkansen-toget og suser mod Japans gamle kejserby Kyoto. Her indlogeres vi på vores hotel for de kommende 3 nætter, inden vi afslutter dagen med middag på en lokal restaurant.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Kyoto

Dag 12 Byvandring i kejserbyen Kyoto

Kyoto er en af verdens helt store kulturbyer. Den var Japans tidligere hovedstad og kejserens by fra år 794 frem til 1868, og den er et højdepunkt på enhver rejse til Japan. Mere end 2000 religiøse bygninger foruden flere paladser samt utallige haver og prægtige bygninger vidner om Kyotos historiske betydning. Men Kyoto er også en rigtig hyggelig by med masser af små gader flankeret af traditionelle byhuse. Alt sammen har det været med til at sikre byen en plads på UNESCO's liste over verdens kulturarv.

Vi får en god introduktion til den gamle kejserby på dagens byvandring. Først ser vi Kiyomizu-templet, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Kyoto fra den store veranda. Templet er et af Kyotos mest populære, og der er altid mange mennesker mellem de smukke, gamle bygninger.

Fra templet fortsætter vi til fods gennem

Higashiyama-kvarterets små gyder. Her oplever vi det "gamle" Kyoto med hyggelige gader og flotte helligdomme. Mange kunsthåndværkere holder til i de historiske huse, men der er også gader med hyggelige restauranter og private hjem med beundringsværdige haver.

Vi kigger indenfor i templet Kodai-ji, der ligger i en meget smuk have. Templet er tilegnet zenbuddhismen, der er kendt for sine sirligt revne grushaver. Kodai-ji er ingen undtagelse. Men også andre stilarter ses i den store tempelhave. Vi fortsætter forbi Chion-in-templets enorme træport og gennem den populære park Maruyama til shinto-templet Yasaka. Her hører vi om Japans anden store religion, shintoismen.

Fra parken går vi ind i Kyotos legendariske forlystelses-distrikt Gion, der især er kendt for sine geishaer. Geishaer er kvinder uddannet i de traditionelle japanske kunstarter såsom dans og musik, som de underholder velhavne gæster med på traditionelle restauranter og private fester.

Vi fortsætter gennem gader med smukke, gamle træhuse over Kamo-floden til Kyotos farverige madmarked, hvor alt fra tørrede fisk til syltede bambusskud er lagt til skue. Herfra går turen tilbage mod hotellet. Men de, der har lyst, kan blive i området, der bugner af butikker og restauranter af enhver art.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Kyoto

Dag 13 Bambusskov, Det Gyldne Tempel og fritid i Kyoto

Det måske mest ikoniske billede fra Kyoto er Det Gyldne Tempel, der spejler sig i en lille sø med skovklædte bjerge i baggrunden. Vi får mulighed for selv at tage det perfekte billede denne morgen, når vi besøger Det Gyldne Tempel. Området omkring templet byder også på en fin lille te-have samt flere andre hellige bygninger.

Vi fortsætter til et andet af Kyotos mest ikoniske steder: Den forunderlige bambusskov i Kyotos vestlige udkant. Vi går en tur i skoven og nyder den

særlige stemning og lyden af de høje bambus, der svejer i vinden.

Ved indgangen til bambusskoven ligger det prægtige tempel Tenryu-ji. Det er et stort tempel med en flot japansk have omkring en lille sø. Haven er flot hele året, men når efterårsfarverne er på sit højeste i november, er templet et af de flotteste steder i Kyoto.

Efter besøget i Tenryu-ji er resten af dagen fri til at nyde Kyoto på egen hånd. Kyoto er en god by at udforske til fods, og den er let at finde rundt i. Der er masser at se, og næsten uanset hvilken vej man tager, falder man over noget spændende.

Vi mødes igen om aftenen for at spise afskedsmiddag sammen. Det kan anbefales at gå en tur i Gion efter middagen. Det er på aftener som disse, når papirslanterne tændes, og geishaerne går fra aftale til aftale i de små gader, at Gion viser sig fra sin mest magiske side.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Kyoto

Dag 14 Hjemrejse

Det er tid at tage afsked med Asien og påbegynde hjemrejsen. Vi skal tjekke ud fra hotellet ved middagstid, men vi kan efterlade bagagen på hotellet. Alt efter flytiderne har vi måske tid til de sidste oplevelser på egen hånd i Kyoto, inden turen går mod lufthavnen ved Osaka, hvor hjemrejsen begynder.

Måltider: Morgenmad

OBS. På rejsen 08. april 2025 flyver vi hjem først på aftenen denne dag med ankomst til Danmark næste morgen den 22. april. Derfor er denne rejse 15 dage.

Information om rejsen

Prisen inkluderer

- Fly København - Seoul og Osaka - København
- 11 nætter på gode turistklasse- og førsteklases hoteller i delt dobbeltværelse.
- 1 nat på templet i Sydkorea i kønsopdelte fælle soverum.
- Halvpension og 3 dage med helpension jvf. program med besøg på lokale restauranter
- Kørsel i bus og tog ifølge program
- Færge fra Busan til Fukuoka
- Alle udflugter og entréudgifter i henhold til program
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguider
- Drikkepenge til guide og chauffør (ca. 450 kr.)

[Ingen hokus pokus: Se vores prispolitik her](#)

Prisen inkluderer ikke

- Eneværelsestillæg (Fra 6,500 kr.)
- Rejse- og afbestillingsforsikring

[Husk at læse de generelle handelsbetingelser her](#)

Datoer og priser

Dato	Pris	Rejseleder
08. April - 22. April 2025	41,990.00 kr.	Lissi Bagge
20. September - 03. October 2025	39,990.00 kr.	Per Graugaard
18. October - 31. October 2025	Afventer pris	Lene Bach Larsen

Dette dokument er genereret den 9/1/2024

Viktors Farmor tager forbehold for ændringer i pris, dato eller program.

Se altid www.viktorsfarmor.dk for opdaterede informationer.

Her kan du også læse vores handelsbetingelser, prispolitik og se praktiske oplysninger om din rejse.

Viktors Farmor
WORLDWIDE EXPEDITIONS