

Den store rundrejse i Peru

Den 3. - 21. september 2024

Dag 1 (3. september) Ankomst Lima

Afrejse med Air France via Paris, og ankomst sidst på eftermiddagen i Lima.

Ved ankomst til Limas lufthavn kører vi til bydelen Miraflores, hvor vi indkvarterer os på vores hotel. Vi går måske en lille aftentur for at strække ben, og muligvis har nogen lyst til en let aftensmad eller noget til den søde tand, inden vi går til køjs efter en lang rejsedag.

Måltider: På flyet

Overnatning: Lima

Dag 2 (4. september) Lima byrundtur

Lima kaldes "Kongernes By", og som navnet antyder, så byder hovedstaden på et skattekammer af imponerende historie. Da spanierne erobrede Sydamerika, blev Peru døbt "Vicekongedømmet" for koloni-magten, og samtidig blev Lima forvandlet til regionens magt-centrum. Derfor emmer hovedstaden af kolonial historie, som kræver god tid til fordybelse.

Først lægger vi vejen forbi det imponerende "Huaca Pucllana", som er et præcolombiansk tempel fra den tidlige Lima-kultur med konstruktion som en pyramide. Mange guidebøger oversætter fejlagtigt "Huaca" med pyramide, men faktisk betyder ordet et helligt sted eller en helligdom. Allerede her får vi en fornemmelse af, at Inka-kulturen lærte og byggede ovenpå forudgående kultursamfund.

Herefter går turen til det historiske centrum, og vi stiger af vores bus ved Plaza San Martín med statuen af frihedshelten af samme navn. Her får vi en introduktion til uafhængighedskrigen mellem spanierne og inkaerne. Vi spadserer gennem de historiske gader og stræder og nyder de arabisk-inspirede balkoner af ceder-, fyrre- og egetræ samt mange flotte små og store kirker. Vi når frem til det prægtige Plaza Mayor med regeringspaladset, ærkebiskoppens palads, katadralen og byrådspaladset. Efter lidt historiefortælling om stedet besøger vi et af de spændende klostre i nærheden, enten San Francisco eller Santo Domingo. Dette besøg giver et yderst spændende indblik i munkeordenens udbredelse i Sydamerika og hvor enorm den katolske indflydelse er og har været i Peru.

Vi kører nu til det berømte Larco-museum, som er et must-see i Lima. Her spiser vi først frokost i museets elegante restaurant, hvorefter vi tager på rundtur på museet. Museo Larco er et enestående museum, som giver os en god grundforståelse for de civilisationer, vi skal stifte bekendtskab med de kommende uger. Særligt vigtigt er forklaringen om de kulturer, som eksisterede før inkaerne, for modsat spanierne, så byggede de tidlige civilisationer altid ovenpå de eksisterende, og på den måde tog man altid historisk lærdom med sig videre. Vi skal se uforlignelig keramik, våben, guld- og sølvpyrdelser samt lære om offerceremonier, skikke og ritualer. Efter dette museums-besøg, som gør historien yderst levende, er vi godt klædt på til at gå mere i dybden med Perus komplekse historie. Sidst men ikke mindst er museet kendt for et anneks med en enestående samling af erotisk kunst, som der også er tid til at se.

Vi runder en begivenhedsrig dag af sidst på eftermiddagen og kører tilbage til hotellet. Om aftenen har rejselederen nogle gode tips til, hvor vi kan indtage aftensmaden.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Lima

Dag 3 (5. september) Paracas

Efter morgenmaden kører vi sydpå langs kysten til Paracas. Undervejs får vi udsigter mod Stillehavet med kilometerlange strande, som byboerne fra Lima nyder godt af i sommerperioden. Vi spiser frokost sammen i Paracas. Eftermiddagen er på egen hånd med mulighed for en gåtur langs molen for at indånde den forførende havneatmosfære og hilse på imødekommende pelikaner.

Her er flere gode fiskerestauranter, og aftensmaden er på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Paracas

Dag 4 (6. september) Islas Ballestas

Tidligt om morgenen sejler vi i privat båd ud til Ballestas Øerne, som også kaldes for Mini-Galapagos. I Stillehavet ud for Paracas udspiller der sig et naturfænomen under vandet, som er helt unikt. På grund af den kolde Humboldt-strøm fra syd, hvirvles plankton op til Stillehavets overflade lige ud for Peru, hvilket er lig med en kæmpe stor buffet for uendelige mængder fisk, som samtidig bliver til føde for alverdens fugle. Et arealmæssigt lille, men utroligt næringsrigt og produktivt økosystem, og faktisk udgør fiskefangsten her hele 10% af hele verdens samlede fiskeri. Vi oplever desuden et rigt dyreliv af søløver, pelikaner, pingviner - og måske også delfiner, hvis vi er heldige.

Vi spiser frokost på egen hånd, inden vi fortsætter rejsen til Nazca. Vi stopper undervejs

ved det lille Maria Reiche Museum. Den verdenskendte tyske forsker Maria Reiche dedikerede sit liv til at løse gåden om Nazcalinjerne, og vi taler både om hende og om teorierne bag Nazca-linjerne. Et ejendommeligt indblik i en unik og livslang dedikeret forskers liv.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Nazca

Dag 5 (7. september) Nazca-linjerne og keramik

Til formiddag kan man enten blive på hotellet og slappe af ved poolen, eller tage med på en overflyvning af Nazcalinjerne på ca. en halv time. Prisen er 120 USD som betales på stedet:

Vi sætter kursen mod Nazcas lille lufthavn, hvorfra vi skal flyve over de mystiske figurer, som er trukket i sandet og i ørkenklipperne – mysterier som endnu i dag er genstand for megen debat og hovedbrud blandt eksperter.

Fra flyet kan man observere utallige linjer i ørkensandet, hvoraf nogle danner geometriske figurer og afbildninger af planter og dyr. Det er linjer i så store proportioner, at de helst skal ses fra luften, for at det menneskelige øje kan skabe det endelige billede og netop derfor uforståeligt, at Nazca-kulturen 200 år før vores tidsregning kunne skabe disse fra jorden.

Om eftermiddagen besøger vi et keramik-værksted, hvor vi introduceres for Nazca-kulturens uforlignelige teknikker og farver udi keramik-håndværket.

Måltider: Morgenmad

Overnatning: Nazca

Dag 6 (8. september) Til Arequipa

Vi stiger denne morgen om bord på bussen for at nyde en lang betagende køretur, som varer det meste af dagen – og vi kommer derfor til at opleve en perlerække af forskellige landskaber på panoramisk afstand. Først bevæger vi os mod ørkenkysten og nyder den azurblå udsigt til Stillehavet samt ørkenens gulbrune klippeformationer.

Senere bugter vi os vej gennem bjergkæderne og kommer gennem et forunderligt månelandskab, skabt af geologiske jord- og vanderosioner for tusinder af år siden.

Vi tilbringer omtrent 10 timer i bussen denne dag, men det er stadigvæk en begivenhedsrig dag, og vi gør en del stop undervejs for at strække ben og få en god oplevelse af de mange forskellige landskaber.

I aften går vi til et typisk lille byhus bygget i vulkansk sten. I husets køkken tilbereder kokken Michel Hediger sine kreative retter. Fusion cuisine-måltiderne er et resultat af gamle traditioner og moderne kulinariske teknikker fra Andesbjergene og Alperne. Ingredienserne er peruvianske og maden er tilberedt med omhu. Husets specialitet er alpaca-kød grillet på sten. I huset drives restauranten Zig Zag. Her nyder vi dagens aftensmad.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Arequipa

Dag 7 (9. september) Arequipa byrundtur

Arequipa er Perus næststørste by og emmer af historie, særligt den katolske fra spaniernes kolonitid. Og første seværdighed er da også fra kolonitiden, nemlig det pompøse Santa Catalina kloster fra 1579. Her skal vi på opdagelse i det 20.000m² store kloster, som i sig selv er en lille by, hvor datidens rige nonner i stedet for at følge den almindelige takt og tone for nøjsomt klosterliv fik lov at tage tjenestefolket med. Men selvom det oftest var unge piger fra velhavende familier, som fik adgang med store pengedonationer, hændte det også at mindre bemidlede blev optaget på grund af deres stærke tro. I klosteret herskede en streng religiøs disciplin, og alle samtaler med omverdenen foregik uden fysisk kontakt og under kloster-censur. Sådan var livet indtil 1970, hvor klosteret åbnede dørene for offentligheden, og man kunne få et indblik i en verden, som hidtil havde været isoleret og fuld af hemmeligheder. I dag bor der stadig en lille samling nonner i en aflukket del af klosteret. Vi spadserer herefter hen til museet, hvor den berømte mumie Juanita opholder sig. Hun blev fundet i 1995 af et forskerhold, og fundet gav af mange grunde genklang over hele verden. Ikke blot er Juanita det mest velbevarede fund af et menneske fra Inka-tiden, hun er også det første fund af en kvinde, og så fortæller hun en utrolig historie om inka-rikets rituelle menneskeofringer.

De højeste bjerge var især helligdomme for inkaerne, fordi man her kom tættest på solen. Og det ultimative offer, en inkahersker kunne behage guderne med var børn, og gerne af ædel inka-slægt. Juanita vurderes at have været ca. 13 år gammel, da hun døde af et slag i hovedet fra en kølle knælende foran en hellig inka-præst. Vi får hele den gruopvækkende historieførælling, mens vi betragter hende i kølemontren, som årets 365 dage altid nedkøler og vedligeholder den værdifulde mumie.

Det er tid til frokost, som igen i dag byder på noget helt specielt. I en idyllisk gårdhave-restaurant får vi en levende demonstration af, hvordan man forbereder nogle af Perus

mest klassiske og berømte måltider. Og det er selvfølgelig den samme tre-retters-menu, som vi får serveret. Også hofdrikken pisco-sour bliver vi præsenteret for og får serveret. Midt på eftermiddagen kører eller spadserer vi tilbage til hotellet, og resten af dagen er på egen hånd.

Måltider: Morgenmad og frokost.

Overnatning: Arequipa

Dag 8 (10. september) Dag på egen hånd i Arequipa

Efter en række lange og begivenhedsrige dage har vi i **dag på egen hånd til at gå på opdagelse i "Den Hvide By" Arequipa.** Det er tiltrængt med en dag, hvor man kan geare lidt ned, lade de forudgående dage nedfælde sig og selv beslutte sig for en aktivitet. Viktors Farmor har forberedt en bred vifte af mulige aktiviteter, men Arequipa er bestemt også en slentretur værd med hyggelige stræder med skønne cafeer og restauranter.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Arequipa

Dag 9 (11. september) Fra Arequipa til Colca

Vi kører i dag en meget smuk tur til Chivay. Vi kører igennem Colca-dalens smukke vulkanlandskaber med utallige landbrugsterrasser, hvor man hovedsageligt producerer kartofler, majs og quinoa.

Vi ankommer til Chivay og spiser frokost sammen, inden vi fortsætter til vores hotel. Resten af dagen er på egen hånd.

NB: Vi anbefaler, at man tager den med ro i dag, da vi nu for alvor er kommet op i højderne. Efter et par dage i 2.400 moh er vi nu i ca. 3.600 moh, og man bør drikke rigeligt med vand og bevæge sig langsommere, end man ellers ville gøre.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Chivay

Dag 10 (12. september) Cruz del Condor og til Puno

Et af regionens helt store trækplastre er 'Cruz del Condor', som vi fra morgenstunden sætter kursen mod. Her skal vi efter al sandsynlighed se verdens største fugle, kondorerne, komme svævende ud fra kløften. Det er et betagende syn med disse elegante rovfugle, som indtager himlen. Det er et helt særligt naturfænomen, som næsten dagligt udspiller sig

her, hvor verdens største fugle, kondorerne, via varme termiske vinde stiger op fra bunden af kløften. I bunden af kløften er de fuldstændig afhængige af solens varme og opdriften af den termiske vind, som tillader dem at svæve ca. 1.200 meter op til vores udkigspunkt. Det er et yderst betagende syn, og nogle gange er man så heldig, at de nærmest svæver lige hen over os. Videnskabelige studier har vist, at en Andeskondor kan svæve i 5 timer og tilbagelægge 160 kilometer uden at baske med vingerne en eneste gang.

Vi kører herefter ca. seks timer til Puno ved Titicacasøens bred.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Puno

Dag 11 (13. september) Titicacasøen

Tidlig morgen sejler vi ud på den enorme og smukke Titicaca Sø beliggenhed i hele 3.812 meters højde og dermed den højst beliggende sejlbare sø i verden. Titicaca har et imponerende areal på over 8.500m², og vi har en idyllisk smuk udsigt over søen fra vores båd. Efter en kort sejlads går vi i land på sivøerne Uros. Sivøerne vugger lidt, når man går på dem, idet de er lavet af totora-siv, som de lokale beboere selv fletter til sivøer. Uros-befolkningen eksisterede mange hundrede år før inkaerne og har formået at bibeholde deres kultur trods megen modgang. Vi møder de lokale beboere, som er ikklædt deres traditionelle, farverige dragter, og vi får en meget levende forklaring på, hvordan man bygger og vedligeholder sivøerne.

Herefter sætter vi kursen mod øen Taquile, hvor vi skal på en gåtur rundt på denne fascinerende ø med mange særegne traditioner og skikke. Her er god mulighed for at iagttage lokalbefolkningen, som arbejder i marken med meget traditionelle landbrugsredskaber, heriblandt okseplov. Beboerne på Taquile har et autonomt administrativt og politisk system, og deres klædedragter fortæller, om man er gift eller single. Når en mand gifter sig på øen, så får han i medgift den kommende hustrus lange hårpragt, som han pynter sig med ved festlige lejligheder. Man ser således ofte mænd med langt hår, men det er altså lange lånte fjer, de pryder sig med. Og der er mange flere kuriøse, kulturelle skikke fra øen at fortælle. Den vigtigste industri på øen er fiskeri og landbrug samt selvfølgelig deres højst besungne tekstilkunst, anerkendt af Unesco som immateriel kulturarv.

Vi spiser nyfangede ørreder til frokost på øen, inden vi sejler tilbage til Puno med ankomst sen eftermiddag.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Puno

Dag 12 (14. september) Fra Puno til Cuzco

I dag rejser vi i bus over højsletten til Cuzco med flere stop undervejs. Vi starter tidligt og regner først med at være fremme i Cuzco sidst på dagen.

Vi kører over Raya Passet, som er turens højeste punkt i ca. 4.330 meters højde, hvor vi naturligvis stopper for at indånde den tynde luft, nyde udsigten og tage billeder af højlandet.

Vi gør også holdt ved Raqchi, et imponerende tempelkompleks, som inkaherskeren Huayna Capac lod opføre for Viracocha. Her står 152 store runde lagerhuse beliggende mod vest med en diameter på 10 m. Ventilationshuller i jordhøjde tjente til oplagring af alskens afgrøder såsom rodfrugter, kartoffel, mashua, majs, quinoa samt tørret og saltet kød. Men også klæder, militært udstyr og køkkenudstyr til madlavning blev opbevaret her. Det tjente med andre ord som et af inka-rigets enorme madkamre, som skulle mætte en hurtigt voksende befolkning.

Vi stopper også og ser den smukke kirke i Andahuaylillas, som er en udsøgt barok perle med smukke dekorationer og en imponerende arkitektur. Denne jesuitkirke menes at være fra 1580 og kaldes af nogle for "Amerikas Sixtinske Kapel" på grund af dens flotte udsmykning.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Cuzco

Dag 13 (15. september) Cuzco byrundtur

Dagen begynder til fods med en byrundtur i Cuzco indre by.

Vi besøger San Pedro Markedet i centrum af byen og går herefter videre til den koloniale katedral, som spanierne byggede i løbet af ca. 100 år mellem 1560 og 1660. Her findes en stor samling malerier af de berømte Cuzco-malere, som mange regner for Amerikas væsentligste maler-skole fra den koloniale periode, og blandt andet derfor er katedralen en af Cuzcos væsentligste seværdigheder.

Herefter går vi til soltemplet Koricancha, som engang var det mest storslåede tempel i Amerika. Engang var vægge og lofte af solidt guld, men disse skatte blev brugt som en del af den kongelige løsesum for inkaen Atahualpa, som blev holdt fangen af spanierne i Cajamarca og senere dræbt. Spanierne byggede senere Santo Domingo-kirken på soltemplets fundament, men adskillige efterfølgende jordskælv har afsløret de skjulte inkamure, som i modsætning til spaniernes har kunnet modstå naturens rystelser i kraft af langt bedre konstruktioner.

Vi fortsætter til Sacsayhuaman, som på mange måder er et overvældende kompleks, hvis formål sandsynligvis var et fæstningsværk eller religiøst tempel – måske mest sandsynligt begge dele. Komplekset udgøres af enorme sten, som fungerer som uindtagelige mure – nogle af stenene er op til otte meter høje og murene op til 360 meter lange. Komplekset er forbundet via døre, trapper og tunneler, så det har været et sindrigt system med utrolig stor betydning for inkaerne. Det vides, at inkaerne i kraft af dette enorme fæstningsværk formåede at forsvare byen mod spanierne i lang tid, godt hjulpet på vej af dets strategiske placering på en højdebred over Cuzco med en fantastisk udsigt over byens indfaldsveje. Det tog inkaerne 50 år at opføre Sacsayhuaman og hele 20.000 mand indgik i arbejdet, og det er selvsagt stadig en gåde, hvordan de flyttede rundt på så kolossalt store sten og fik dem til at passe som fod i hose på hinanden.

Vi spiser frokost på en restaurant, der for eksempel har marsvin på menukortet. Skulle denne egnsspecialitet ikke have interesse, er der også andet mad at spise fra det spændende lokale køkken.

Efter frokost er resten af dagen fri til at nyde Cuzco og dens mange muligheder.

Måltider: Morgenmad og frokost.

Overnatning: Cuzco

Dag 14 (16. september) Pisac og lokalsamfundet Ccaccacollo

I dag får vi mulighed for at komme helt tæt på den andinske kultur, som de fleste kun kommer til at opleve på afstand.

Vi kører først til Awana Cancha, et lille levende udendørs-museum, hvor vi skal ind og hilse på lamaer og alpakaer. Vi lærer om de forskellige lama-arter og uldkvaliteter, og der er små udstillinger om den essentielle kartoffel- og majsproduktion, som sammen med quinoa udgør den vigtigste landsbrugsproduktion i Den Hellige Dal.

Vi fortsætter til Pisac, hvor vi besøger det storslåede ruinkompleks. Besøget indebærer en let vandretur op til ruinerne, som efter al sandsynlighed både havde vigtige militære, religiøse og landbrugsmæssige formål under Inka-tiden. Vi ser blandt andet eksempler på, hvordan inkaerne sendte deres afdøde videre mod det næste liv ved at lægge dem til hvile i højtbeliggende grotter, som solens stråler kunne skinne ind på. Tilbedelsen af naturen og solen var altid det vigtigste og helligste for inkaerne.

Vi kører herefter ned til selve Pisac by, hvor vi spiser frokost og besøger byens marked. Her er der god mulighed for at gøre en rigtig god handel af enten alpaca-tekstiler, smykker eller lokalt kunsthåndværk.

Midt på eftermiddagen fortsætter vi op til et landsbysamfund i bjergene, hvor vi indkvarteres hos lokale familier. Det er en særegen oplevelse at komme så tæt på et lokalsamfund, hvor de har quechua og ikke spansk som modersmål. I dette specifikke samfund ernærer man sig af jordbrug, dyrehold samt uld, og specielt deres uldforarbejdning og -spinning er et håndværk, som de igennem generationer har specialiseret sig i. De lokale kvinder giver os en grundig indføring i, hvordan de bearbejder alpaka-uldet, og det synes ren magi, når de vasker og farver uldet i naturfarver.

Vi overnatter hos de lokale familier i små grupper (typisk 2-4 personer per familie), og om aftenen mødes vi til fællesspisning. Man har sit eget værelse – rent og pænt – og med sengetøj, tæpper mv., men man benytter familiens badeværelse og toilet.

Måltider: Morgenmad og aftensmad

Overnatning: Hos familie i Andesbjergene

Dag 15 (17. september) Den Hellige Dal

Efter morgenmaden tager vi afsked med vores værtsfamilier og kører vi til Moray, hvor vi efter et kort stop i landsbyen af samme navn besøger de cirkulære landbrugsterasser, som vidner om inkaernes højt udviklede landbrugsteknik. Ikke blot var her et sofistikeret overrislingssystem til vanding af markerne, her blev også eksperimenteret med forskellige afgrøder og dyrkningsmetoder qua de varierede mikroklimatiske forhold på stedet.

Vi kører herefter til Maras, som består af nærmest uendelige rækker af naturlige saltbassiner – i alt skulle der være over 3000 bassiner, så der er hvide linjer så langt som øjet skuer.

Vi begiver vi os herfra på en frisk lille vandretur i nærområdet ned mod vores restaurant, hvilket er en skøn måde at komme tæt på livet i den Hellige Dal, som byder på utrolige flotte udsigter og seværdigheder undervejs. Gåturen har sikkert givet god appetit, og vi har god tid til at nyde en lækker og velfortjent frokostbuffet efter en dejlig formiddagstur til fods.

Herefter kører vi til vores hotel i Den Hellige Dal.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Den Hellige Dal

Dag 16 (18. september) Den Hellige Dal med Machu Picchu

En lidt senere start venter i dag, fordi vi vælger at besøge Machu Picchu om eftermiddagen, hvor der typisk er færre besøgende, og lyset står bedre til de gode billeder. Fra Ollantaytambo stiger vi på toget til Aguas Calientes, som ligger for foden af Machu Picchu.

Togturen tager godt halvanden time og bugter sig igennem et malerisk bjerglandskab ned mod junglen og igennem tågeskoven. Fra Aguas Calientes kører vi ad snoede veje op til Machu Picchu. Vi står nu foran inkaernes berømte hellige by, som i 2007 blev erklæret for et af verdens syv moderne vidundere.

Machu Picchu er et utroligt stort, men eksemplarisk vedligeholdt kompleks, som vores guider fører os rundt i. Det gemmer på alverdens fortællinger, spekulationer og myter, og udforskningen af de labyrintiske passager og boliger ved ruinerne får inkaernes historie til at blive meget nærværende.

Machu Picchu blev "genopdaget" i 1911 af den amerikanske opdagelsesrejsende Hiram Bingham efter flere hundrede års glemsel. De spanske erobrere fik aldrig kendskab til stedet, hverken ved deres ankomst eller under deres næsten 300 års besættelse af landet. I dag diskuteres det stadig, om Machu Picchu først og fremmest var et afsidesliggende rekreativt sted, eller om det primært havde religiøse, militære eller handelsmæssige formål. Teorierne om Machu Picchus formål er utallige, men eksperterne er dog enige om, at Machu Picchu ikke var en almindelig by, men forbeholdt meget vigtige folk og kun beboet i visse perioder i løbet af året. Nogle teorier går på, at Machu Picchu var et slags laboratorium for landbrugsprodukter, mens andre igen hævder, at det var et prægtigt fængsel, der husede de værste forbrydere i tiden. Hiram Bingham's egne teorier går ud fra den idé, at Machu Picchu først og fremmest var et militært fæstningsanlæg med sigte på forsvar mod fjender, mens andre igen støtter en teori om Machu Picchu som et center for indoktrinering og undervisning af erobrede stammemedlemmer. I dag ved vi med ret stor sikkerhed, at Machu Picchu først og fremmest var et religiøst og ceremonielt sted, hvor man var tættest på solen, som man tilbad som det ypperste.

Efter ca. 2-3 timers rundvisning tager vi bussen ned til Aguas Calientes. Her spiser vi fælles aftensmad, inden vi tager toget tilbage. Vi overnatter igen på samme hotel i Den Hellige Dal.

Måltider: Morgenmad og aftensmad.

Overnatning: Den Hellige Dal

NB: Det er en god idé at have snacks og frugt med, så man ikke er afhængig af en restaurant, når sulten midt på dagen melder sig. Der findes restauranter og cafeterier både ved Machu Picchu og i særdeleshed i Aguas Calientes, men det er ikke sikkert, I har lyst til at bruge en masse tid på at sidde og spise lige netop den dag, I besøger et af verdens syv nye vidundere.

Dag 17 (19. september) Open-air picnic og Ollantaytambo

Om formiddagen besøger vi Ollantaytambo's majestætiske inka-ruiner, som var en af Inka-

rigets vigtigste sidste bastioner, hvor inkaerne - anført af oprørslederen Manco Inca - tildelte de spanske erobrere et yderst smertefuldt nederlag. Ollantaytambo markerer skillevejen mod junglen og dermed Machu Picchu, og netop fordi spanierne aldrig overvandt inkaerne her, så nåede de aldrig frem til den hellige by, som med årene blev til den glemte by.

Vi nyder en picnic i naturskønne omgivelser i Andesbjergene, og vi har vores egen lokale kok og tjenere til at trylle til denne kulinariske frokost i det fri.

Herefter sætter vi kurs mod lufthavnen i Cuzco, hvor vi kl. 17.00 flyver til Lima. Ved ankomst kører vi til hotellet i Miraflores, som vi kender fra begyndelsen af rejsen.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: Lima

Dag 18 (20. september) Barranco og Miraflores

Dagen begynder i bydelen Barranco, hvor vi går en tur i dette Limas boheme-kvarter med arkitektonisk flotte huse, graffiti-kunst, åbne pladser og generelt masser af leben.

Vi slentrer herefter en tur gennem den grønne Parque de Amor med sin smukke beliggenhed ved kysten, de mange blomsterbede og de farverige mosaikker.

Herefter fortsætter vi til en anden af bydelene langs kysten, Miraflores, hvor vi besøger det interessante Museo LUM (Mindemuseum), dedikeret til den interne konflikt i landet i 1980'erne og 1990'erne.

Vi spiser frokost sammen i bydelen San Isidro inden vi kører i lufthavnen og flyver hjem.

Måltider: Morgenmad og frokost

Dag 19 (21. september) Hjemkomst

Måltider: Måltider på flyet